



Heemkundekring "De Baronie van Cranendonck"

Vereniging voor cultuur en natuur in de gemeente Cranendonck

Opgericht in 1957 Aangesloten bij de Stichting Brabants Heem

Postbus 2048, 6020 AA BUDEL IBAN Nr.: NL67 RABO 0109 5886 73

www.heemkundekringcranendonck.nl info@heemkundekringcranendonck.nl

Budel/Maarheeze, sept 2019

Zeer geacht lid,

Na de zomervakantie presenteren wij ons najaarsprogramma. Allereerst voor de drukke maand september die al is begonnen. Hierin vinden diverse activiteiten plaats waar wij uw aandacht voor willen vragen. Die hebben met name te maken met de Open Monumentendagen en de herdenking van 75 jaar bevrijding van onze regio. Onze vereniging is weliswaar geen hoofdorganisator hiervan, maar wel nadrukkelijk op de achtergrond of via inzet van onze vrijwilligers betrokken bij de diverse activiteiten. Graag nodigen wij u daarom uit voor:

WANDELING NATUURVRIENDEN ZONDAG 15 SEPTEMBER

Vertrek vanaf de Markt nabij het Schepenhuis om 09.30 uur, doel: De Tongelreep, Valkenswaard;

OPEN MONUMENTENDAG: 14 en 15 SEPTEMBER



- **BUDEL, HET KERKJE (Protestantse kerk, Dr. A. Mathijssenstraat)**

Zaterdag 14 en zondag 15 september

Van 11.00-16.00 uur is op beide monumentendagen 'Het Kerkje', zoals de voormalige protestantse kerk van Budel zich thans noemt, te bezoeken. Er is een gids aanwezig en er worden foto's gepresenteerd van vroeger en nu. Deze beelden zijn beschikbaar gesteld door de fotowerkgroep van onze Heemkundekring. Ook zijn er foto's van het protestantse kerkhof van Budel.

Op zaterdagavond vanaf 19.30 uur zal Teun Ras in Het Kerkje een lezing geven over De Kruistochten (entree € 5,-).

- **DORPLEIN, DIVERSE LOCATIES EN CANTINE**

Alleen op zondag 15

Tussen 13.00-16.00 uur kunt u op eigen gelegenheid en tempo vertrekken vanaf de kerk voor een route (wandelen ca. 1 uur) langs een vijftal locaties waar gidsen staan om ter plaatse objecten en situaties toe te lichten. Daarnaast is de theaterzaal van de Cantine wederom open en wordt ook hier het verhaal van verleden, heden en toekomst van deze bijzondere ruimte verteld.

- **SOERENDONK, KERK SINT JAN ONTHOOFDING, DORPSSTRAAT 25**

Alleen op zondag 15

Van 13.30 uur tot 16.30 uur is het 'Open kerk dag' in de Soerendonkse kerk. Dit in het kader van de viering van het 200-jarig bestaan van de parochie Soerendonk op 20 oktober a.s.

Er wordt uitleg gegeven over de oprichting van de parochie in 1819, over de bouw van de kerk in 1838 en over de verbouwing in 1932. Onder begeleiding kan men de gewelven bezichtigen of de kerktoren beklimmen om de oude luidklokken uit 1435 en 1540 te zien. Op gezette tijden zal het monumentale Vermeulen-orgel uit 1836 bespeeld worden. Verder is er een tentoonstelling van liturgische gebruiksvoorwerpen, kerkelijke gewaden en religieus erfgoed. Kortom, 200 jaar geschiedenis van de kerkgemeenschap van Soerendonk. U bent van harte welkom.

TWEEDE WERELDOORLOG: 17, 20, 21 en 22 SEPTEMBER



LEZING DR. JACK DIDDEN OVER BEVRIJDING 1944 'Operatie Hurry On, de rechterflank van Market Garden'

Op zondag 17 september 1944 ging operatie *Market Garden* van start. De luchttroepen (*Market*) werden gedropt, de grondtroepen (*Garden*) moesten binnen de drie dagen de aansluiting vinden vanuit Lommel richting Arnhem. De *Kampfgruppe Walther* slaagde erin de opmars een paar uur tegen te houden, maar moest uiteindelijk wijken voor de Britse overmacht. De eerste dag kwam het *XXX Corps* tot in Valkenswaard. Nadat *Walther's* groep was uiteengeslagen trok de ene helft onder Von der Heydte terug op Luyksgestel, terwijl de rest van de *Kampfgruppe* uitweek naar Leende. Intussen lag de groep SS'ers onder leiding van Heinke nog steeds tegenover Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille, precies daar waar de oversteek zou plaatsvinden in het kader van operatie *Hurry On*. De krachtsverhouding was duidelijk in het voordeel van de Britten. Maar de Duitse tegenstand kon taai zijn, dat hadden de weken daarvoor weer eens bewezen en de aanval van *VIII Corps* zou dus geen gelopen koers zijn. Hoe de strijd uiteindelijk verliep, verneemt u op **dinsdag 17 september 2019 om 19.30 uur tijdens de gratis voordracht van Dr. Jack Didden in het ontmoetingscentrum tegenover de kerk in Sint-Huibrechts-Lille**. In de pauze en na afloop zal Jack Didden zijn boeken verkopen en signeren. Er is parkeermogelijkheid op het dorpsplein of aan 't Fierkant, tegenover de school in Lille Dorp (de vroegere Dorpsstraat).

75 JAAR HERDENKING BEVRIJDING CRANENDONCK 20 T/M 22 SEPTEMBER 2019

In het weekend van 20 t/m 22 september a.s. staan we stil bij het feit dat 75 jaar geleden de gemeenten Budel en Maarheeze (Cranendonck) werden bevrijd. Hiervoor staan er enkele bijzondere activiteiten op het programma. Al enkele maanden zijn de Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck, de Wapenbroeders en de gemeente Cranendonck in touw om er samen een memorabel en soms spectaculair programma van te maken. Ook onze Heemkundekring is bij diverse onderdelen van dit programma betrokken.

• **20 september 16:30 uur:** onthulling informatieplaquette 'Sporen uit het Verleden' op de Markt in Budel. Dit in aanwezigheid van Engelse veteranen, Burgemeester en Wethouders en vele genodigden. Tijdens de ceremonie zal stil worden gestaan bij de oorlogsslachtoffers. Tevens zal het boek 'Eindelijk Bevrijd' worden gepresenteerd alsmede het uitreiken van de eerste 'Fietsbelevingsroute' langs de Cranendonckse oorlogsmonumenten.

• **21 september 11:45 uur:** start van de jaarlijkse Fakkelestafette Cranendonck. Lopersgroep 'de Bergrunners' zal het 'bevrijdingsvuur' vergezeld door schoolkinderen, Wapenbroeders, Burgemeester en Wethouders, legervoertuigen en motoren langs de Cranendonckse oorlogsmonumenten brengen. Om 19:00 uur zal het 'bevrijdingsvuur' worden binnengebracht in de kerk O.L.V. Visitatie. Waarna de herdenkingsdienst voor Cranendonckse- en Limburgse veteranen aanvangt.

• **22 september 13:00 uur-18:00 uur:** start van de belevingstocht met als thema 'Soldaat van Cranendonck'. In deze belevingstocht worden met zo'n 20-tal oorlogssituaties de oorlogsjaren 1940-1945 nagespeeld in het centrum van Budel. Het waargebeurde verhaal van Thieu Vonken (Engelandvaarder uit Budel) staat hierin centraal. Een van de opengestelde locaties is het Schepenhuis, waar ook leden van onze kring aanwezig zijn. Ons lid Wim Ogier zal uitleg verschaffen bij de speciaal gemaakte afdrucken van luchtfoto's van het hele gebied van de gemeente Cranendonck van 11 september 1944, kort voor 'Market Garden'. Om 15:00 uur zullen enkele oorlogsvliegtuigen en een bommenwerper over de Markt in Budel vliegen.

Behalve bij deze activiteiten bent u ook nog van harte welkom bij:

INGEBRUIKNAME WANDELROUTE EN ONTHULLING KUNSTWERK

Op zaterdag 21 september om 14.00 uur zal burgemeester R. van Kessel van de Gemeente Cranendonck bij het VVV-kantoor aan de Markt te Budel een wandelroute door het centrum van Budel openen en een kunstwerk onthullen. De wandeling, die vanaf papier, maar ook via een app door middel van stoeptegels gelopen kan worden, voert langs bijzondere plekken in het centrum van Budel. QR-codes op de stoeptegels vormen de verbinding met filmpjes met uitleg over bepaalde plekken. Deze kunnen via een app op de mobiele telefoon worden bekeken. Voor kinderen zijn ook opdrachtjes in de app verwerkt. De wandeling is op verzoek van het Centrummanagement Budel gemaakt door Beeldentemmers (Angeline Maas en Jorrit de Kort) uit Budel-Dorplein, met inbreng in tekst en beeld van onze Heemkundekring.

Bijzonder om te melden is ook, dat in het te onthullen kunstwerk materiaal is gebruikt afkomstig van een door onze Heemkundekring opgegraven boomstamput nabij de kerk in het centrum van Budel.

Noteert u alvast:

- De **openstelling van onze Heemkamer** is in 2019 nog op 3 en 17 oktober; 7 en 21 november; 5 december (tot 18.00 uur) en 19 december. Op iedere woensdagmorgen komt de fotowerkgroep, op elke genoemde donderdagavond vanaf 19.30 uur ook de werkgroep genealogie/kadaster bij elkaar.
- Onze **volgende activiteiten:**
 - Woensdag 30 oktober: lezing over de Helmondse meester-schilder Lucas Gassel uit (ons?) Gastel
 - november: lezing
 - Vrijdag 20 december: gezelligheidsavond
- Onze **natuurwandelingen** vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 15 september De Tongelreep, Valkenswaard; 20 oktober Het Leudal, Haelen; 17 november De Kluis-Bever-Kluis, Achel; 15 december De Gastelsche Heide, Budel. Zie ook telkens de Grenskoerier.

Graag tot ziens bij de vele september-activiteiten!

Het bestuur