



## Het bidprentje van Louis Rooijmans

\*28-6-1919 - †28-6-1943

Louis Rooijmans werd te Budel geboren op 28 juni 1919 als zoon van de Budelse bakker Harrie Rooijmans en de uit Soerendonk afkomstige Leen Dielissen. Het gezin Rooijmans-Dielissen telde zeven kinderen, waarvan Louis het tweede was. Vader Harrie Rooijmans had een bakkerij aan de Markt in Budel (nu nog steeds Bakkerij Rooijmans). Oudste zoon Harrie was voorbestemd om zijn vader in de bakkerij op te volgen. Daarom ging Louis naar de ambachtsschool in Weert en volgde een opleiding metaalbewerking. In de crisisjaren was er echter weinig werk voor jonge mannen. Louis gooide het roer om en tekende voor zes jaar bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dat betekende dat hij naar het Verre Oosten werd uitgezonden om daar het Vaderland te dienen. In 1938 vertrok Louis met de boot naar Batavia op Java. In de eerste jaren kwamen er nog brieven van hem bij zijn ouders in Budel, maar in 1942 veranderde dat. In dat jaar hadden de Japanners Java bezet en werden alle KNIL-ers gevangen genomen en als krijgsgevangenen in kampen geplaatst. Contact met het thuisfront was niet meer mogelijk. Na enige tijd werden Louis en zijn maten overgebracht naar Thailand. Daar moesten zij onder moeilijke omstandigheden, zeer zwaar werk verrichten aan de beruchte Birma-



† VREDE - Gedenk in Uw gebeden en H. Misoffer de ziel van Zaliger

### Louis Paulus Rooijmans

De dierbare overledene werd geboren te Budel 28 Juni 1919, trad op ruim 18-jarige leeftijd in het Ned. Oost-Indische leger en stierf in de rampzalige oorlogsjaren, op zijn 24ste verjaardag, 28 Juni 1943, in harde krijgsgevangenschap in Thailand (Siam).

Deze kloeke jongeling, vol moed en idealen, verliet reeds op jeugdige leeftijd, 9 Maart 1938 zijn dierbare ouders en familie en zijn geliefde geboortegrond, om zich in dienst te stellen van het vaderland in overzeese gewesten. Daar bleef hij, wat een degelijke opvoeding in zijn kinderjaren rotsvast in zijn ontvankelijk gemoed had gegrift: een plichtsgetrouw christen en trouw vaderlander en streed er heldhaftig als een goed soldaat voor ons aller gemeenschappelijke zaak tegen den Japansen overweldiger. Hij geraakte er in Japanse krijgsgevangenschap en stierf aan ontberingen en ziekte met voorbeeldige gelatenheid en overgegeven aan Gods H. Wil, de heldendood te Kinsayok, op 200 km. afstand van Bangkok in Thailand.

Dierbare Ouders, Broers, Zusters, familie, vrienden en kennissen, gaarne had ik u allen hier nog eens blijde weergezien. God heeft echter anders beschikt. Treurt niet, nu Hij 't offer van mijn jeugdig leven heeft gevraagd: ik heb het Hem met vreugde gebracht, want Hij heeft mij uit een ondragelijk lot bevrijd. Moge dat offer strekken tot verbroedering van Blank en Bruin in Christus Kruis. Blijven wij in liefde verenigd. De liefde immers is sterker dan de dood. Bidt voor mij, ik zal ook u gedenken bij God. Eens zien wij elkander voor eeuwig weer in de schone Hemel.

Handelsbureau J. J. DRUGMAND,  
Wilhelminasingel 21, Maastricht

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

spoorlijn. Bij de aanleg van deze zgn. Dodenspoorlijn kwamen meer dan 100.000 mensen om het leven. Eén van hen was Louis Rooijmans uit Budel. Op 28 juni 1943 overleed hij in het werkkamp, ziek en uitgeput, op zijn 24<sup>e</sup> verjaardag. Louis ligt begraven op Ereveld Kanchanaburi in Thailand.



In 1965 werd in het Heesakker in Budel een straat naar hem vernoemd, de Louis Rooijmansstraat.

Bronnen:

[Aa-kroniek 1990 nr. 4 : 'Oorlogsslachtoffers in het Verre Oosten', door Harrie Jaspers.](#)



'Tropen Jaren', door René Vos.

(ter inzage tijdens openingstijden op de heemkamer)

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>