



Bidprentje van pastoor Wilhelmus Thijssen, (rector en pastoor van Dorplein)

*Zijtaart 31-3-1914 - †Budel 11-4-2007

Willem Thijssen werd geboren te Zijtaart op 31 maart 1914 als zoon van Antonius Thijssen en Maria van Lieshout; het gezin telde acht kinderen. Na zijn priesterstudie werd hij in 1939 door bisschop Diepen tot priester gewijd. Daarna was hij kapelaan in Deest en in Tilburg. In 1950 werd Willem Thijssen benoemd tot rector van Dorplein. Het rectoraat behoorde toen nog tot de parochie O. L. Vrouw Visitatie van Budel. Zus Marie Thijssen werd zijn huishoudelijke hulp. Marie is haar broer altijd trouw gebleven; de mensen van Dorplein kenden haar als 'Marie van de pastoor'. Onder leiding van rector Thijssen kwam in 1952 de Sint-Josephkerk van Dorplein tot stand.



Toen de kerk in 1963 door het bisdom Den Bosch overgenomen werd van de Zinkfabriek, werd rector Willem Thijssen benoemd tot pastoor van de parochie Dorplein. In 1989 vierde hij zijn 50-jarig priesterschap. In



hetzelfde jaar nam hij op 75-jarige leeftijd afscheid van 'zijn' Dorplein en werd hij benoemd tot ere-burger van Budel. Pastoor Thijssen ging toen samen met zijn zus Marie in Budel wonen. Daar verzorgde hij nog enige tijd de

kerkdiensten in
Zorgcentrum
Mariënburcht. Pastoor
Thijssen overleed op 11
april 2007 op 93-jarige
leeftijd en werd begraven
op het kerkhof van zijn
geliefde Dorplein.

Bron: Aa-kroniek 2018 nr. 1
Kerkelijke geschiedenis van
Dorplein II. Geestelijk leven
in Dorplein, 1892-1918
door Giel Stollman. (Ter
inzage of te koop op de
heemkamer tijdens
openstelling)





Ter herinnering aan
Wilhelmus Thijssen

Geboren te Zijtaart op 31 maart 1914.
Zoon van Antonius Thijssen en Maria van Lieshout.
Zevende uit een gezin van acht kinderen.

Klein en Groot Seminarie van 1927 – 1939
Priester gewijd te 's-Hertogenbosch op 3 juni 1939,
samen met 22 klasgenoten.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Kapelaan te Deesd (Gelderland) | 1939 – 1945 |
| Kapelaan te Tilburg | 1945 – 1950 |
| (Bouw)pastoor te Budel-Dorplein | 1950 – 1989 |
| Emeritaat | 1989 – 2007 |

Ereburger van de gemeente Cranendonck.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Begiftigd met de Apostolische Zegen van Zijne Heiligheid Paus
Johannes Paulus II.

Overleden te Budel op 11 april 2007, als laatste van zijn klas.
Uitgeleide gedaan vanuit de H. Jozefkerk te Budel-Dorplein op
17 april 2007. Op dezelfde dag te ruste gelegd op het kerkhof
te Budel-Dorplein.

Voor uw gebed en medeleven bij de uitvaart en begrafenis
van emeritus-pastoor Thijssen zeggen wij u hartelijk dank.

Kerkbestuur Budel-Dorplein.
Familie van emeritus-pastoor Thijssen.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Psalm 116

De Heer heb ik lief
Hij heeft mij gehoord toen ik om hulp smeekte,
Hij heeft geluisterd toen ik hem riep!
De dood had mij in zijn greep,
in zijn ketenen was ik gevangen.
Ik zag geen uitweg meer,
ik was wanhopig.
Toen heb ik geroepen:
"Heer, red mij toch!"
Mild is de Heer en rechtvaardig,
Hij waakt over de hulpeloze mens.

Waarom zou ik onrustig zijn?
De Heer is goed voor mij geweest.
Hij heeft mij aan de dood ontrukkt,
mijn tranen gedroogd,
mij voor vallen behoed.
Ik mag weer verder leven,
in de nabijheid van de Heer.

Hoe kan ik de Heer bedanken
voor alles wat Hij deed?
De beker zal ik naar hem opheffen,
zijn naam uitroepen als dank voor mijn redding.



Op 12 april 2008 is hij geëerd doordat een straatnaam naar hem vernoemd is.

De Thijssenstraat ligt naast de Rector van Nestestraat. Het betreft de geasfalteerde straat die loopt vanaf de Hoofdstraat (tegenover de basisschool) tot aan de Theo Stevenslaan.

zie: <http://www.dorpleinuniek.nl/2008/04/10/pastoor-thijssen-krijgt-straatnaam/>

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>