



Bidprentje broeder Martinus van de Achelse Kluis *18-09-1922 Eindhoven / †17-12-2001
Neerpelt

Veel bezoekers van de Achelse Kluis zullen hem nog wel gekend hebben: 'broeder Martinus van het winkeltje'.

In de jaren '70 van de vorige eeuw opende broeder Martinus een winkeltje om mee te voorzien in het levensonderhoud van de paters en broeders van de Achelse Kluis. Het abdijwinkeltje draaide zo goed dat er snel werd uitgebreid. Behalve kruidenierswaren kon men ook producten van de abdij kopen. Voor de bierliefhebbers was er een zeer ruim assortiment aan bieren te koop. Keuze genoeg: alle soorten Trappistbieren met bijbehorende glazen stonden in de schappen. Aan de kassa was het af en toe aanschuiven, want broeder Martinus gebruikte geen telmachientje, maar maakte gewoon een optelsom op een kladbriefje.



Broeder Martinus
Joannes van den Boomen



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Broeder Martinus werd op 18 september 1922 te Eindhoven geboren als Joannes van den Boomen, zoon van Martinus van den Boomen en Jozefa van der Sanden. Het boerengezin telde elf kinderen, acht jongens en drie meisjes. Het gezin woonde in de buurt van vliegveld Welschap.

In 1943 trad Joannes van den Boomen in als lekenbroeder van de Achelse Kluis. In 1949 werd hij geprofest en kreeg de kloosternaam broeder Martinus. Twee broers van hem volgden zijn voorbeeld en traden ook in bij de Achelse Kluis: broeder Simeon van den Boomen (1918-2003) die in de fruitboomgaard werkte, en broeder Trudo van den Boomen (1920-1997) die op de boerderij werkte.



Voor fietsers en wandelaars was broeder Martinus de bekendste bewoner van de Achelse Kluis. Zes dagen per week was hij te vinden in 'zijn' kloosterwinkel, 's winters brandde er de kachel. In drukke tijden kreeg hij assistentie van broeder Luc. Helaas, het winkeltje is niet meer, en ook broeder Martinus heeft inmiddels het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Hij overleed in het ziekenhuis te Neerpelt op 17 december 2001 op 79-jarige leeftijd.



Broeder Martinus

Joannes van den Boomen

Geboren te Eindhoven op 18 september 1922.

Ingetroden in de Achelse Kluis op

24 november 1943.

Plechtig geprofest op 30 mei 1949.

Overleden in de kliniek van Neerpelt in de
vroeg ochtend van 17 december 2001.

“Wat mij betreft, het uur van mijn heengaan is gekomen. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen ...” (c. 2 Tim.4, 6-8)
En die beloning zal onze dierbare broeder Martinus zeker niet ontgaan.

Maar gestreden omwille van een beloning, ijdele eer, lof of roem, heeft hij niet. Hij dacht niet aan zichzelf. Gestreden heeft hij altijd in zijn ogen voor recht en gerechtigheid en strijdbaarheid die hem niet altijd met dank werd afgenomen, maar gestreden heeft hij altijd voor het belang van “zijn” Achelse Kluis.

Een strijdbaarheid die ook kon gehoorzamen. Als een waarachtig religieus gehoorzaamde hij, toen eind jaren tachtig besloten werd de meeste grond van de abdij te verkopen, wat hem, die boer was in hart en nieren, veel hartzeer deed. Hij gehoorzaamde bewonderenswaardig toen hij kort voor zijn dood “zijn” winkel moest afgeven.

Hij heeft altijd in totale onbaatzuchtigheid geleefd, gebeden en gewerkt voor “zijn” Achelse Kluis. Hij is er ook voor gestorven. De Achelse Kluis is hem veel dank verschuldigd.

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’

<https://heemkundekringcranendonck.nl>