



## Jan Mathijs Goyarts

\*Budel 1779 - †Budel 29-4-1858

Burgemeester van Budel (1825-1853)

J. M. Goijarts stamde uit een geslacht dat zich Goijers of Goijarts (ook geschreven als Goyarts) noemde en afkomstig was uit 's-Hertogenbosch. Deze werd geboren in 1779 als zoon van Hendrikus Goijarts en Johanna Catharina Jansen. In 1803 verhuurde hij zich als klerk aan de Budelse secretaris Antonie van Poppel. Deze laatste werd in 1817 burgemeester van Budel en na diens overlijden volgde op 23-8-1825 Jan Mathijs Goijarts zijn leermeester op als burgemeester van Budel. Jan Goijarts trouwde met Maria Elisabeth Koekhofs, dochter van Sebastiaan Koekhofs uit Achel.

Deze familie Koekhofs was afkomstig van Budel en zeer welgesteld, getuige de leningen die ze in Budel hadden uitstaan. Door het huwelijk werd de burgemeester nog welgestelder dan hij al was en naast zijn eigen huis bezat hij na verloop van tijd alleen al in de kom van het dorp een zestal huizen. In 1829 wordt het huis van burgemeester Goijarts het grootste en beste huis van Budel genoemd.



*Het huis van burgemeester Goyarts (Later kwam hier de doorgang naar het Capucijnerplein in Budel)*



*Ligging van het huis van burgemeester Goyarts*

Daarnaast bezat hij vele hectaren landbouwgrond alsmede grote percelen bos en broekgronden (o.a. het Cranendonckse bos).

Ook verstreekte de burgemeester wel eens renteloze voorschotten aan de gemeente als de kas leeg was.

Het huwelijk bleef kinderloos en de vrouw van de burgemeester Maria Elisabeth Koeckhofs stierf te Budel op 3-4-1851. Twee jaar later vroeg burgemeester Goijarts ontslag als burgemeester hetgeen hem door Gedeputeerde Staten op 24-8-1853 werd verleend. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Budelse gemeenschap was hij gedecoreerd als Ridder van de Nederlandse Leeuw. Jan Mathijs Goijarts stierf op 78-jarige leeftijd, op 29-4-1858. .

Zijn talrijke bezittingen kwamen nu in handen van zijn erfgenamen. Wie er tussen 1858 en 1882 allemaal in het "burgemeestershuis" hebben gewoond is niet geheel duidelijk, doch zeker is dat in 1882 andere eigenaren ten tonele verschenen.

Als vertegenwoordigster van de erfgenamen verkocht Catharina Jansen op 31-3-1882 bij de Budelse notaris het prachtige huis van Goijarts aan de "Société Fraternelle" oftewel de Franse Kapucijnen voor een bedrag van f 8000,-. Hierbij was ook een naast het huis gelegen hof.

Toen deze Kapucijnen in 1891 weer vertrokken heeft het gebouw diverse functies gehad:

- leerlooierij
- vetsmelterij
- oefenzaal voor de Budelse harmonie
- bakkerij
- Marechausséekazerne
- hoedenwinkel
- textielfabriekje

In 1959 werd het huis afgebroken en kwam hier de doorgang naar het Capucijnerplein.

Naar deze burgemeester is de Burgemeester Goyartsstraat in Budel Genoemd.

Bron:

[Aa-kroniek 1991-03: VAN BROUWERIJ-MOUTERIJ VIA BOERDERIJ-BURGEMEESTERSWONING VIA KLOOSTER VAN KAPUCIJNEN EN TEXTIELFABRIEK LEERLOOIERIJ TOT BEGIN VAN HET CAPUCIJNERPLEIN door Harrie Jaspers](#)