



Adam van Moorsel, grote weldoener van Schoot

*5-10-1856 - †Breust-Eijsden 17-12-1932

Adam Franciscus van Moorsel werd geboren op 5-10-1856 als oudste zoon van Hendrikus van Moorsel (* 1-5-1821 - †20-3-1887), van beroep koopman, vrachtrijder en landbouwer en van Maria Elisabeth Strick (*5 12-1826 - †25-11-1912). Vader Hendrik was afkomstig van Budel en een zoon van Adam van Moorsel en Jacoba Laans. Overgrootvader was afkomstig van Borkel en Schaft. Uiteindelijk zijn zij zoals waarschijnlijk alle van Moorsels afkomstig van het gehucht Moorsel bij Lierop. De vader van Adam van Moorsel, Hendrik, woonde in het stamhuis van de bekende Schoter familie Strick, gelegen aan wat nu heet de Poelderstraat.

Hendrik Moorsel en Maria Strick kregen acht kinderen.

Hun oudste kind Adam van Moorsel trouwde op 40-jarige leeftijd op 13-8-1896 in Kaulille met Aldegonda Tans geb. 28-3-1853. Adam bleef in het ouderlijk huis wonen, waar ook moeder nog woonde. Hij had een grote boerderij met veel grond. Voor het werken op het land en de boerderij had hij talloze knechten en meiden in dienst, zoals o.a. Andries Zentjens uit Budel, Johanna Stevens uit Hamont, Andries Martens, Johannes Martens, Hendrikus Hurkmans, Petronella Hurkmans allen uit Gastel. Verder komen we nog namen tegen als Claassen, Weekers, Meurkens, Raassens, Cox, Saanen, Varten, Weiten, v. Zon, Driessen etc. Een heel leger helpers dus. Adam zelf was naast boer, evenals Fransen uit Midbuul, vrachtrijder. Hij voer met paard en wagen iedere dinsdag en vrijdag van Schoot naar Eindhoven en terug en iedere zaterdag van Schoot via Budel naar Weert en terug. Hij nam dan goederen van mensen mee heen en terug op bestelling. Ook had hij er een goed lopend handeltje bij, men kon er goederen



Zittend v.l.n.r Adam v. Moorsel, Jacobus v. Moorsel
Staand v.l.n.r frère Guillaume, frère Servais en frère Lambert

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

kopen die hij meebracht vanuit Eindhoven. Ook had hij thuis in de Poelderstraat een café, waar nogal wat volk kwam. Adam was een erg vermogend man. Alhoewel ontzettend zuinig van aard was hij toch milddadig. Toen in 1906 de school (aan de



Groterschoterweg) tot stand moest komen schonk hij de grond waarop de school is gebouwd. In 1908 bij de oprichting van de kerk schonk hij de grond waarop de oude kerk, het kerkhof, de nieuwe kerk en de pastorie zijn gebouwd aan de gemeenschap. Bij de ingebruikname van de kerk kwamen Monseigneur Diepen en pastoor Van Baars Adam van Moorsel persoonlijk bedanken voor zijn schenking. Zij troffen hem aan in het



bakhuis bezig met het kneden van brooddeeg met zijn blote voeten. Samen met Arnoldus Vogels vormde hij het eerste kerkbestuur van Schoot waarin hij tot 1918 zitting had en werd opgevolgd door Umans van Klein-Schoot. Zijn huwelijk bleef kinderloos en op 6-7-1909 stierf zijn vrouw Allegonda Tans. Met het oogmerk om te gelegener tijd een zusterklooster te stichten liet hij in 1910 het grote huis bouwen op de hoek van de Ullingstraat, Grootschoterweg. De zogenaamde oude kerk zou dan na de bouw van een nieuwe, grotere ruime kerk als kapel van het klooster kunnen dienen. Het statige huis, dat reeds lange tijd onbewoond is, staat anno 2020 te verpieteren. Er zijn nieuwbouwplannen maar het zou beter zijn het uiterlijk



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

van dit historische pand te behouden.

Zijn moeder Maria Elisabeth Strick, die nog bij hem inwoonde stierf op 25-11-1912, zodat hij alleen achter bleef. Op 22-6-1917 werd Schoot een zelfstandige parochie onder pastoor Verbakel. Men had een huis voor hem nodig. Eerst ging hij in de kost bij de familie Vogels-Deeben, totdat hij in 1918 een eigen huis, de pastorie betrok op de Grootshoterweg. Ook hiervoor had Adam een schenking gedaan en wel van f 6000,00 gulden. Toen hij ouder werd en alles niet meer aankon deed hij alles van de hand en trad in 1921 in bij de Franse Capucijnen in Breust-Eijsden in Zuid-Limburg waar ook zijn broer frère Servais verbleef. Zijn paard en kar werden gekocht door zijn knecht Dries Zentjens uit Budel die ook vrachtrijder werd. Zijn huis werd door notaris Nieuwenhuizen openbaar verkocht en gekocht door Dyonisius van Deurzen later opgevolgd door zijn zoon Toon van Deurzen. Deze heeft hier in de Poelderstraat nog tot op het eind van de jaren 1970 een boerenbedrijf gehad. Na enige jaren leegstand is de oude boerderij in het begin van de jaren tachtig afgebroken. Te Breust-Eijsden bij de Franse Capucijnen sleet Adam dus zijn laatste levensjaren en stierf daar op 17-12-1932 voorzien van de laatste H.H. Sacramenten in de ouderdom van 76 jaren. Evenals zijn broer Servais ligt hij daar begraven. Zo kwam er een eind aan het leven van deze milddadige man, waaraan Schoot zoveel te danken heeft en waarnaar terecht een straatnaam is vernoemd: De Adam van Moorselstraat.



Bron:

[Aa-kroniek 1986-01 straatnamen door Harrie Jaspers](#)

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>