



Bidprentje pastoor L. J. Nabuurs, pastoor van Maarheeze *10-8-1922 - †19-08-2001

Pastoor Lambertus Jacobus (Bert) Nabuurs werd geboren te Wanroij op 10 augustus 1922 als zoon van Johannes Hubertus Nabuurs en Gertruda Derks. Het gezin telde negen kinderen waarvan Bert Nabuurs de op een na jongste was. Na de lagere school ging hij naar het Klein Seminarie en tijdens WO II bezocht hij het Groot Seminarie. Op 15 juni 1946 werd hij tot priester gewijd. Nadat hij op diverse plaatsen de nodige ervaring had opgedaan als kapelaan werd hij eerst pastoor in Bergeijk en in mei 1975 ging hij aan de slag als pastoor van de Sint-Gertrudisparochie van Maarheeze. In 1979 gaf pastoor Nabuurs een boekje uit bij gelegenheid van de 500^{ste} verjaardag van de Mariaklok van de parochie Maarheeze. In 1987 werd i.s.m. de heemkundekring een boekje samengesteld ter gelegenheid van het 75 jaar in gebruik zijn van de Sint-Gertrudiskerk: 'Monument van Liefde'.



In die tijd hielden pastoors op toerbeurt op de pastorie een maandelijkse bijeenkomst, de zgn. 'pastoorskrans'. Op deze 'kransen' werden diverse parochieaangelegenheden besproken, maar ook de aangename dingen des levens werden tijdens de 'krans' niet vergeten. Menige fles wijn werd 'soldaat' gemaakt. Typerend voor pastoor Nabuurs was ook de geur die hij met zich meedroeg: als hij ergens binnen was geweest, hing er stevast een walm van sigarenrook!

Pastoor Nabuurs vierde in 1986 zijn 40-jarig priesterjubileum. Op 1 juli 1988 ging hij met emeritaat en ging in Koningslust wonen. Hij bleef echter wekelijks de Heilige Missen verzorgen in bejaardenhuis Marishof.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Pastoor Nabuurs overleed geheel onverwacht te Koningslust op 19 augustus 2001. Hij werd begraven te Maarheeze, en zoals hij dat wilde: niet op een speciale plek, maar gewoon tussen zijn oud-dorpsgenoten met dezelfde grafsteen als die van de andere graven. Pastoor Nabuurs werd 79 jaar.

†

Moge dit gedachtenisprentje bij u
de herinnering levend houden aan

Pastoor Lambertus Jacobus Nabuurs

Pastoor Nabuurs werd geboren te Wanroij op 10 augustus 1922, tot priester gewijd op 15 juni 1946 en overleed plotseling te Koningslust (L.) op 19 augustus 2001.

Een vroom, nauwgezet en gewetensvol priester is op zondagmiddag 19 augustus 2001 plotseling van ons heengegaan. Vijfenvijftig jaren was hij priester, met hart en ziel, in alle vezels van zijn bestaan. Hij diende de Kerk van 's-Hertogenbosch als kapelaan te Nistelrode, Millingen a/d Rijn en Geldrop-Braakhuizen en hij deed het met overgave en inzet. In 1967 werd hij op een moeilijk ogenblik in de geschiedenis van die parochie pastoor te Bergeijk (H. Petrus), waar hij niettemin het vertrouwen van velen wist te winnen. Van 1975-1988 was hij de gelukkige pastoor van de H. Gertrudisparochie te Maarheeze. In een periode, waarin de kerk soms onstuimig en onrustig op zoek was naar nieuwe vormen, bleef hij zichzelf getrouw.

Hij stond klaar voor zijn mensen, was hen nabij in goede en slechte dagen en vond daartoe de kracht in zijn gebed en de nabijheid van de Heer in de H. Eucharistie. Heel kenmerkend voor zijn priesterleven was zijn devotie tot O.L. Vrouw. Jaarlijks bezocht hij meermalen haar bedevaartsoord Lourdes; hij was de initiatiefnemer van de jaarlijkse treinbedevaart rond haar feest op 11 februari en vijftien jaren was hij voorzitter van het Diocesaan Comité van de Vereniging van Nederlandse Bedevaarten, voor wie hij graag ook op andere momenten nederlandse pelgrims naar Lourdes vergezelde. Hij voelde zich goed thuis bij de Broedersgemeenschap in Koningslust; ook daar mocht hij als priester nog een aantal goede jaren beleven en was intussen altijd bereid aan collega's assistentie te verlenen. In een tijd van toenemend priestergebrek was dit voor hem een vanzelfsprekende zaak. Plotseling, een week na zijn 79ste verjaardag, riep hem de Heer. Moge Hij hem, op voorspraak van zijn goede Moeder, opnemen in zijn Rijk van vrede en vreugde; moge hij er de vervulling van zijn geloof beleven, dat hij met overtuiging zo veel jaren uitdroeg.

Bart, wees gelukkig in de vrede van je Heer.
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes,
wees hem ten voorspraak.



'Pastoorskrans'

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>