



## Heilig Hartbeeld

Hoofdstraat 201 6024AB Budel-Dorplein

Het H. Hartbeeld van geschilderde terracotta staat tussen vorm gesnoeide taxussen voor de kerk op een gemetselde sokkel van rode baksteen. Het beeld toont Christus, met één hand op het hart wijzend. Van het hart uit gaat een stralenkrans met bovenop een kruis. Ook over dit hart loopt de doornenkroon. Aan één hand ontbreekt een duim.

In veel Europese mythologieën was de taxus een heilige boom. Vele geloofsverkondigers zouden het geloof verkondigd hebben onder een taxus toen ze nog in de openlucht preekten.



### **De oorspronkelijke plaats.**

Oorspronkelijk stond het beeld op het Heilig Hartplein recht tegenover Hôtel Saint Joseph ('de Cantine'). Het werd op zondag 26 juni 1921 ingewijd bij gelegenheid van de plechtige toewijding of 'intronisatie' van Dorplein aan het Heilig Hart van Jezus.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Op de foto is heel duidelijk het H. Hartpark (voor de Cantine) te zien. Het H. Hartbeeld stond op een centraal 'plein' waarop vier paden aansluiten. Dit motief is nu nog in het veld te herkennen. Het beeld stond op een verhoging, geflankeerd door taxussen op een groot grasveld.

De sacramentsprocessie trok ieder jaar langs het beeld, het ene jaar vanuit de "Auw Hei" (Oude Hei) en het andere jaar vanuit de "Nij Hei" (Nieuwe Hei). De H. Harthulde met veel bloemen werd altijd gedaan door de kinderen van Dorplein.

In het begin van de jaren zestig is het beeld verplaatst en gezet tussen de oude school en het jeugdhuis. Dit omdat bij de toewijding tot het H. Hart hoofdzakelijk kinderen van de school aanwezig waren. Later is het beeld verplaatst naar de huidige plaats in het plantsoen tussen de kerk en de Hoofdstraat.





*Foto van Frank van Mierlo (2020) met op de voorgrond de contouren van het H. Hartpark duidelijk in beeld.*

**Bronnen:**

-artikel in de Aa-kroniek 1994-02: [Heilig Hartbeelden en Heilig Harthulde door Harrie Jaspers](#)

- artikel in de Aa-kroniek 2018-01: Kerkelijke geschiedenis van Dorplein (II) door Giel Stollman (*Aa-kronieken van 2018 zijn nog te koop*)

Zie: [Tijdschrift: Aa-kroniek | \(heemkundekringcranendonck.nl\)](#)

- [www.delpher.nl](http://www.delpher.nl) (kranten)

-Informatie van Frans Soers, Budel-Dorplein.