



Bidprentje van Charles Brandts, 'mèster
Brandts', *05-02-1922 Hamont (B.)
†20-01-2009 Leende.

Charles Brandts werd in Hamont geboren op 5 februari 1922 als zoon van Petrus Hubertus Brandts en Maria Catharina Elisabeth Chatrou. Het gezin Brandts telde vier kinderen waarvan Charles de oudste was. De familie Brandts stamt oorspronkelijk uit het Limburgse Meerssen.

Vanwege zijn werk bij de Nederlandse Spoorwegen kwam vader Brandts in onze contreien terecht en leerde er zijn vrouw kennen. Het gezin Brandts-Chatrou verhuisde na de geboorte van zoon Charles vanuit Hamont naar Budel-Schoot waar ze altijd zijn blijven wonen.



Charles doorliep de lagere school en ging vervolgens naar de MULO in Roermond. Later volgde hij in 's-Hertogenbosch de opleiding tot onderwijzer die hij in 1940 afrondde. Na enkele tijdelijke betrekkingen volgde zijn aanstelling aan de St. Aloysiuschool in Budel. Toen hij de LO aktes Engels en Frans op zak had, stapte hij over naar de MULO 'St. Oda'. In 1966 aanvaardde hij het directeurschap van MAVO 'Koningshof' in Veldhoven, maar na enkele jaren keerde hij terug naar zijn geliefde Budel. Tot aan zijn pensionering in 1983 gaf hij les in de vakken Engels en Frans aan de MAVO in de Willem II straat. Met het lied 'Adieu monsieur le professeur' zwaaiden zijn leerlingen hem in 1983 uit.

Naast lesgeven was Charles Brandts lid van diverse Budelse verenigingen. Zo was hij ook een actief lid van de heemkundekring. Vanwege zijn passie voor het dialect schreef hij in de 'Aa-kroniek' achttien afleveringen over 'Ons mooie dialect'. Dat inspireerde hem tot het schrijven van het boek 'Prodde nog Buuls' dat in 1997 verscheen.

Charles Brandts was gehuwd met Truus Huyben; samen kregen zij vier kinderen. Toen het met de gezondheid wat minder ging, zijn Charles en Truus

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

verhuisd naar 'Leenderhof' in Leende. Daar overleed 'mèster Brandts' op 20 januari 2009 op 86-jarige leeftijd.

[Zie ook: Aa-kroniek 2009-1 : 'In memoriam Charles Brandts' door Tinie Vlassak](#)

*Treur niet om mij, maar gedenk mij met een glimlach,
want er is nog zo veel licht.
Veeg de tranen uit je ogen,
breng een lach op je gezicht.*

Charles Brandts
"Mèster Brandts"

echtgenoot van

Truus Brandts-Huyben

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met het ereken Pro Ecclesia et Pontifice

Hij werd geboren te Hamont op 5 februari 1922 en is na een
liefdevolle verzorging in Leenderhof te Leende, gesterkt door het
Heilig Sacrament der zieken, overleden op dinsdag 20 januari 2009.

Wij danken u voor uw steun en medeleven.
Familie Brandts

Ons pap groeide op in Budel-Schoot als oudste zoon in een gezin van
4 kinderen. Na de lagere school ging hij naar de Mulo in Roermond.
Daarna studeerde hij aan de kweekschool in Den Bosch, waar hij als
18-jarige afstudeerde als onderwijzer. Hij was onderwijzer in hart en
nieren. Meer dan 40 jaar heeft hij les gegeven: 6 jaar was hij directeur
van de Mulo "Koningshof" in Veldhoven en ruim 30 jaar onderwijzer
en later leraar aan de Mulo/Mavo in Budel. Velen in Budel kennen hem
dan ook als "Mèster Brandts". Ons pap was graag onder de mensen
en altijd geïnteresseerd in hun wel en wee. Hij was ook zéér betrokken
bij het verenigingsleven, zowel als bestuurslid als actieve deelnemer.
Altijd in beweging! Lange fietstochten maken met ons mam en veel
sporten. Zo heeft hij zelfs tot zijn 65ste gevoetbald. Ons pap was een
echt "buitenmens": tuinieren was zijn lust en zijn leven. Ook kon hij
erg genieten van de vogels in zijn volière. Daarnaast speelde muziek
een belangrijke rol in zijn leven. Hij was 65 jaar koorzanger, waarvan
25 jaar dirigent van het kerkkoor van Parochie "De Goede Herder".
Op latere leeftijd besteedde hij meer tijd aan zijn hobby schrijven en
zijn interesse in het Budels dialect. Zo schreef hij zijn memoires en in
1998 het boek "Prodde nog Buuls". Trots was ons pap het allermeeest
op "zijn Truusje". In 2008 hebben we hun 50-jarig huwelijk nog samen
mogen vieren. Ook was hij zéér trots op zijn 4 kinderen en later op
zijn 9 kleinkinderen die hij op de voet volgde. Tot het einde toe had
hij alle aandacht voor ze.
Wij denken met heel veel liefde terug aan mijn man, ons pap en onze
opa.

Truus,
Kinderen en kleinkinderen



Aloysiuschool 1954

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Team Aloysiuschool Budel 1954



MULO St, Oda 1960



Boek over het Budelse dialect.
Ter inzage tijdens opening Heemkamer.

