



Verzetsmonument Soerendonk en Jan Maasplein, Soerendonk

Het verzetsmonument:

Herdachte groepen: Algemeen, Geallieerde militairen

Ontwerper: Jaon Compen

Hernieuwde Onthulling: 5 mei 1985



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<http://heemkundekringcranendonck.nl>

Vorm en materiaal

Het verzetsmonument in Soerendonk (gemeente Cranendonck) is een gedenksteen van witte natuursteen, geplaatst op een bakstenen sokkel.

Tekst

De tekst op de gedenksteen luidt:

'AANGEBODEN DOOR DE GEREPATRIEERDEN EN GEËVACUEERDEN
AAN DE BEWONERS VAN HET DORP SOERENDONK
UIT DANKBAARHEID
MEI 1945'.

Wijziging

De steen werd in 1945 geplaatst op de hoek Winkel/Zitterd. Later is de gedenksteen verhuisd naar de hoek van de Strijperdijk. Bij het begin van de ruilverkavelingswerkzaamheden, in 1967, is de steen daar weggehaald en was een tijd spoorloos verdwenen. Hij werd teruggevonden op de gemeentewerf en kreeg zijn nieuwe plaats bij de hernieuwde onthulling op 5 mei 1985.

De geschiedenis

Het verzetsmonument in Soerendonk (gemeente Cranendonck) is opgericht ter nagedachtenis aan de bevrijding van het dorp door de geallieerden en uit dankbaarheid voor de opvang van geëvacueerden en gerespatriëerden uit concentratiekampen en andere plaatsen.

Onthulling

Het monument is onthuld op 5 mei 1985 door burgemeester H.A. van den Broek, mevrouw Jacoba Compen van Mierlo en de heer Lubbersen.

Locatie

Het monument staat tegenover de R.K. kerk aan de Dorpsstraat in Soerendonk.

Bron

Gemeente Cranendonck.

Voor meer informatie

[AA-kroniek, jaargang 9 - nr. 3](#) (Heemkundekring Budel en Cranendonck, 1990).

Het verhaal achter dit monument is een verhaal van dankbaarheid.

Direct na de bevrijding van Soerendonk rukten de geallieerden snel op naar Noord-Limburg; zij kwamen vast te zitten vóór de Maas. Daar hebben ze acht weken vastgezeten.

De aanvoer van grondstoffen, voornamelijk vanuit de noodhaven in Normandië en Antwerpen, stagneerde: munitie, brandstof, olie, levensmiddelen.

Het gevolg was dat daar een geweldig langdurig artillerievuur plaatsvond. De Geallieerden schoten granaten naar het oosten en de Duitsers schoten granaten naar het westen.

Om die reden moesten mensen in die omgeving evacueren. Heel Soerendonk lag in de kortste tijd vol met evacuees uit Venlo, Leunen, IJsselstein en Blerick. In december kwamen daar nog eens een aantal gerepatrieerden bij. Bijna heel Soerendonk had vijf of zes vreemde mensen aan tafel zitten, en dat elke dag.

Tweede Kerstdag kwamen er nog eens 60 gerepatrieerden bij. Dat waren mensen die eerder bij razzia's opgepakt waren door de Duitsers en op transport werden gesteld naar Duitsland. Zij moesten werken in de oorlogsindustrie in Duitsland. Het Ruhrgebied was inmiddels bevrijd door de Amerikanen. Boven de rivieren echter was Nederland nog bezet. Die gerepatrieerden konden dus niet naar huis en deze 60, ook zij kwamen in Soerendonk terecht.

Eén van die gerepatrieerden was Bertus Lubbersen en die kwam in huis bij Joan Compen, de grafzerkenmaker. Om zich toch verdienstelijk te maken, hielp hij in de werkplaats.

Daar was het idee geboren om een mooie steen te maken ter herinnering aan 40 - 45, uit dankbaarheid namens al die mensen die hier gastvrijheid genoten. Zo is deze steen tot stand gekomen. Die steen die staat hier en het is voor ons een prachtig monument.

Zie verder het verhaal van Jan Maas hieronder....

Jan Maas

Tussen 1946 en 1949 werden 160.000 Nederlandse jongens naar Nederlands-Indië gestuurd. Wat moet je met 160.000 soldaten in een land dat 60 keer groter is dan Nederland?

Van die 160.000 jongens zijn er 6.200 niet teruggekeerd.

Eén van die jongens is Jan Maas. Jan was een echte dorpsjongen uit Soerendonk.

Hij was een actieve toneelspeler maar bovenal was Jan een trouw lid van het Sint Jansgilde. Hij was vendelier. Jan zwaaide zijn

vaandel voor God, Koning en Vaderland. Jan gaf het dierbaarste wat hij bezat, Jan gaf zijn leven voor God, Koning en vaderland. Vandaar dat ook op 4 mei het gilde elk jaar weer op het Jan Maasplein een hulde brengt aan deze gesneuvelde Gildebroeder.

Nu eren en herdenken wij hier alle gevallen, gewonden en verzetsmensen van weleer. Naar hem is het plein tegenover de kerk, het Jan Maasplein vernoemd.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<http://heemkundekringcranendonck.nl>