



## Bidprentje van 'de zes van Dorplein', † 5 september 1944

Een bidprentje met zes namen en zes portretten, dat is het gedachtenisprentje van de zes oorlogsslachtoffers die op 5 september 1944 in Budel-Dorplein de dood vonden. Het zijn Theo Stevens, Antoon van der Putten, Leo Looijmans, Martin Looijmans, Jan Zandvliet (marchaussee) en Kees Kappers (douaneambtenaar). Wat gebeurde er op die bewuste dag zo vlak voor de bevrijding van Budel?

In september 1944 saboteerde het verzet het spoor bij Budel-Dorplein. Een trein vol SS-ers ontspoorde. De prijs die Dorplein betaalde, was hoog. De Duitsers maakten



uiteeraard jacht op de betreffende verzetsstrijders die waren weggevlucht. Stevens, van der Putten, Zandvliet en Kappers hadden zich verscholen in het riet bij het Ringselven, ofwel 'De Peel', achter het huis van Frans Dor. Hun schuilplaats werd echter verraden. Ze

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

werden alle vier ter plekke op een afschuwelijke manier vermoord.

De familie Dor liet op deze plek vier bomen planten ter nagedachtenis aan deze vier oorlogsslachtoffers.

De broers Leo en Martin Looijmans, ondergedoken om de Arbeitseinsatz te ontlopen en ook actief voor het verzet, hadden zich op een andere plek in 'De Peel' verschild. Toen zij dachten dat de kust weer veilig was en zij tevoorschijn kwamen, vielen zij alsnog in handen van de Duitse SS. Ook zij vonden op een afschuwelijke manier de dood. Hun verminkte lichamen werden de volgende dag gevonden bij de ontspoorde trein. Op deze plek op het terrein van de zinkfabriek werd voor de broers Looijmans een herdenkingskruis opgericht.



In Budel-Dorplein bevindt zich achter de kerk een herdenkingsmonument ter nagedachtenis van deze zes mannen die op dinsdag 5 september 1944 in Dorplein door de Duitse SS werden vermoord. Op de plaats van de oude 'kerkkuil' werden op 3 september 1947 de zes vermoorde (verzets-) mensen in een eregraf te rusten gelegd. Het herdenkingsmonument behelst een vijver (symbool voor het water van 'De Peel') met op een sokkel een keramisch beeld, een



vrouwenfiguur met een vredesduif en bloementak. Het ontwerp is van Cor van Geleuken.

De tekst op de sokkel luidt: 'IN DE VRIJHEIDSSTRIJD DOOR DE DUITSCHE SS OMGEBRACHT OP 5-9-1944.'

Verder staan er zes hardstenen grafkruisen met daarop de namen en bijbehorende data van 'de zes van Dorplein'. Bij dit monument vindt op 4 mei de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats.

Zie ook: [Hoe de Duitsers in 1944 zes jonge Brabanders doodmartelden: 'Hun geschreeuw zit nog in mijn hoofd' - Omroep Brabant](#)



## EERBIEDIGE † GEDACHTENIS

aan de zes jongemannen, die in den avond van 5 September 1944 te Dorplein, door de Duitsche S.S., na velerlei wreede martelingen, om het leven zijn gebracht.

„Het is noodig, dat één mensch sterve, opdat niet het geheele volk omkome.” Joan. 18-14

Scherp knetterden in den avond de machinegeweren door het anders zoo stille Dorplein. . . Tusschen de salvo's door weerklonk een vreeselijk angstgeroep . . . woeste soldaten sloegen in op de weerlooze slachtoffers. — „Het is verschrikkelijk te vallen in de handen van den levenden God—”, vreeselijker kan het soms zijn te vallen in handen van menschen. Onbeschrijflijk waren de tooneelen, die zich aan den rand van het water afspeelden . . . Vier dooden!

„En zij voerden Hem weg naar de plaats, die Schedelplaats genoemd wordt.” Marc. 15-22

De twee broers werden zwaar geboeid weggeleid, ver uit Dorplein naar den in den morgen ontspoorde trein; onmenschelijk waren ook daar de folteringën, die een tergend-langzamen, wreeden dood veroorzaakten . . . Den anderen dag vond men hen zielloos langs de spoorbaan . . . Twee dooden.

Dorplein was geslagen, in diepen rouw gedompeld . . . 'n schrijnend leed in verschillende huisgezinnen . . . „Een stem is in Rama gehoord, groot geweën en geschrei. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer waren.” Jerem. bij Math. 2-18.

Christus bad voor Zijn beulen: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen.” Luc. 23-34

Vader in den Hemel, geef ons de kracht in berusting dit Goddelijk woord na te zeggen, want, „Mij is de wrake” zegt de Heer onze God.

5 Sept. 1944 zal voor ons allen blijven voortleven, als de bloedige dag, waarop zes jongemannen een allerwreedsten dood voor het vaderland stierven. Zij vielen als slachtoffers, waardoor Dorplein van een grootere ramp gespaard bleef. Dorplein eere daarom zijn helden!

God zij hun genadig. Mijn Jezus barmhartigheid