



Laurentius Schrover oorlogsslachtoffer

*'s-Hertogenbosch 29-11-1908 -

†Budel 12-5-1940

Laurentius Franciscus Johannes Schrover werd geboren op 29-11-1908 te

's-Hertogenbosch als zoon van Franciscus Schrover en van Johanna Sophia Pijnenburg. Hij bracht zijn jeugd door in Den Bosch waar zijn vader een café had. Na zijn schooljaren leerde Laurentius het koksvak, hetgeen ook zijn beroep werd. Zo werkte hij ook enkele jaren als kok op schepen van de Holland-Amerikalijn en later weer in zijn vertrouwde omgeving in Den Bosch. Net als andere jonge mannen had hij zijn dienstplicht vervuld. In zijn vertrouwde omgeving was het goed toeven en hier leerde hij ook zijn toekomstige vrouw Adriana Martina Marie van Kollenburg kennen, waarmee hij in juni 1936 in het huwelijk trad.

De eerste huwelijksjaren verliepen voorspoedig, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Laurentius werd tweemaal opgeroepen om zich als militair te melden, doch beide keren ging het niet door. Maar ook hier was de derde keer weer scheepsrecht en moest hij noodgedwongen zijn vrouw, die kort tevoren in verwachting was geraakt, in de steek laten om zich als kok bij het leger te melden als soldaat van de derde compagnie van het tweede bataljon van het 41ste Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht.

In eerste instantie werd hij in Asten gelegerd, doch al spoedig werd de groep naar Budel gederigeerd om de grens te bewaken. Op 10 mei vielen de Duitsers ons land binnen en zo raakten ook wij bij de oorlog betrokken. Op 12 mei staken de Duitsers vanuit Lozen-Hamont onze grens over en onze grensbewakers werden, op de vlucht gedreven richting Soerendonck



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

achtervolgd door de vijand. Op het grondgebied tussen Budel en Soerendonk werd Laurentius Schrover getroffen door een 'projectie' van de achtervolgende vijand en werd hij zwaargewond naar het klooster van de Zusters van Liefde in Budel gebracht waar hij, nog voorzien van het H. Oliesel, door het vele bloedverlies bezweek. Over de juiste toedracht en plaats van het gebeurde is verder niet veel meer te achterhalen.



Foto gemaakt tijdens Belevingstocht 22 sept 2019

Door de oorlogsomstandigheden werd door de overste van de zusters pas op 23 mei 1940 bericht gedaan aan de administratie in Den Haag. De familie hoorde pas zes weken later van het gebeurde en de overlijdensakte werd pas in 1943 (nummer 32) opgemaakt.

Schrover werd begraven op de R.K. begraafplaats te Budel. Zo bleef zijn vrouw Adriana van Kollenburg dus alleen achter en op 31 januari 1941 werd een zoon geboren, die ze Laurentius noemde, naar haar overleden man. Op 18-3-1978 is het stoffelijk overschot van wijlen L.F.J. Schrover op verzoek van de weduwe overgebracht naar het Militaire Ereveld "Grebbeberg" aan de Utrechtseweg te Rhenen, rij 10, nr. 27.

[Hij wordt ook herdacht in de herdenkingkapel aan de Willem de Zwijgerstraat in Budel.](#)



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Bronnen:

[-Aa-kroniek 2009-02 Laurentius Schrover door Jac. Biemans](#)

[- Aa-kroniek 1989 01 Wie was Laurentius Schrover door Harrie Jaspers](#)

[-http://oorlogsgravenstichting.eu/persoon/137895/laurentius-franciscus-johannes-schrover](http://oorlogsgravenstichting.eu/persoon/137895/laurentius-franciscus-johannes-schrover)