



## Bidprentje van notaris Jacques Smits

\*13 mei 1914 Terneuzen / †13 januari 2011

Maarheeze

Het bericht van overlijden van Jacques Smits op 13 januari 2011 ging in Budel al snel rond: 'De notaris is overleden'. Jacques Smits was een echte dorpsnotaris. Ook nadat hij in 1981 zijn loopbaan beëindigd had, bleef hij toch voor iedereen 'de notaris', een ere naam.

Jacques Antoine Marie Smits werd op 13 mei 1914 geboren in Terneuzen. In 1944 trouwde hij met Clasine Verschuuren (1920-2006). Zij kregen negen kinderen.

Jacques Smits studeerde aan het Canisiuscollege te Nijmegen. Na enkele jaren als belastinginnehmer werkzaam te zijn geweest, ging Jacques Smits in 1949 in Middelburg aan de slag als kandidaat-notaris. In 1955 nam hij in Budel het kantoor van notaris Theo Hermans over. Smits kocht de woning Nieuwstraat 42 van Hermans en had op dat adres ook zijn kantoor. De notarispraktijk kwam tot grote bloei. In januari 1981 vierde notaris Smits zijn 25-jarig ambtsjubileum.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Gedurende zijn notariaat in Budel zijn velen bij Smits op kantoor geweest voor aktes, boedelscheidingen, testamenten enz. enz. Verenigingen en instellingen konden ook bij Smits terecht; hij hielp en adviseerde met het opstellen van statuten. Dat gold zeker ook voor onze Heemkundekring, waarbij hij jarenlang betrokken was.

Notaris Smits was een beminnelijk mens. Niet voor niets werd hij bij zijn afscheid van het notariaat eind 1981 onderscheiden met de eremedaille van de gemeente Budel. Na het beëindigen van zijn loopbaan kregen notaris Smits en zijn echtgenote vrije tijd om te genieten van de natuur. Ook de heemkundekring droegen zij een warm hart toe.

Het echtpaar Smits-Verschuuren verhuisde naar de Heesakkerweg; het notariskantoor werd overgenomen door notaris Harry Derks. In 1998 werd Derks opgevolgd door notaris Op de Laak.

In 2002 namen Jacques en Clasine Smits-Verschuuren hun intrek in Verzorgingscentrum Marishof in Maarheeze. Notaris Smits overleed daar op 13 januari 2011 op 96-jarige leeftijd. 'De notaris' kreeg zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Budel bij zijn echtgenote Clasine (†2006) en hun overleden kinderen.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

*De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.*

Ter herinnering aan

## Jacques Antoine Marie Smits

Geboren te Terneuzen op 13 mei 1914  
Overleden te Maarheeze op 13 januari 2011

Papa was 62 jaar gelukkig getrouwd met Clasine Verschuuren.

Nadat mam in 2006 overleed was je zo verdrietig. Er volgden nog zware jaren, met steeds grotere lichamelijke afhankelijkheid, verschrikkelijk voor jou.

We denken liever terug aan vroeger. Muziek was je grote passie, je speelde prachtig piano. Je was een beminnelijk mens. Je hield van een grapje, een plagerijtje en keek dan ondeugend uit je ogen. Maar je had ook een niet zo gemakkelijke kant, waar we last van hadden.

Je kon zwaar op de hand zijn, zorgelijk en had heel veel behoefte aan zekerheden. Samen met mama was je mooi in balans, zij zag altijd de lichtpuntjes van het leven, ondanks alle beproevingen.

Je was nauw bij de kerk betrokken. Na het verlies van Jac, Ineke en Paul had je extra veel steun aan je geloof.

In 1955 werd je benoemd tot notaris in Budel. Je hebt je vak 28 jaar lang integer en met veel liefde uitgeoefend. Men had veel waardering voor je werk.

Na je pensioen hadden mam en jij veel tijd om te fietsen. Ook kocht je na lang aandringen een vleugel en ging je weer op pianoles.

De laatste jaren in Mariënburcht en Marishof vielen je zwaar, ondanks alle liefdevolle zorg. Het bezoek van je kinderen en kleinkinderen maakte je blij. Loes maakte veel uitstapjes met jou. Heel speciaal waren de bezoeken uit Thailand van Ton, soms met zijn gezin.

We gedenken je in liefde, dank je pap. Iedere pianoklank en onze liefde voor muziek is een herinnering aan jou. Je bent nu op de beste plek. Doe je ze veel groetjes daarboven?

Je kinderen en je kleinkinderen

Zie ook: [Aa-kroniek 2003-2: 'Een wandeling door de Nieuwstraat nr. 40 en 42'](#). Door Harrie Jaspers

