



Bidprentje Frans Maas, alias 'Maoske'

*4 juni 1921 Soerendonk / †30-11-2000 Soerendonk

Frans Maas stond in Soerendonk vooral bekend als de uitbater van café 'De Hoop' in de Dorpsstraat. Toen Frans in 1953 dit café overnam, veranderde de naam 'De Hoop' al snel in de naam 'bie Maoske'.

Frans Maas werd op 4 juni 1921 te Soerendonk geboren als zoon van Cöpke Maas en Nelleke Gubbels. Het gezin telde negen kinderen en woonde op de Beek, nu Damenweg 9. Frans trouwde in 1948 met Gusta Duisters (1923-1978); zij kregen vier kinderen: Jos, Nellie, Bertha en Jaco (zoon Jaco exploiteerde op het Jan Maasplein van 1977 tot 2019 zijn 'Jaco's Patatkraam'). Moeder Gusta was vertrouwd met het kasteleins vak want zij was een dochter van Sjef Duisters en Bertha Coone die ook een café hadden: het café van de Kernel in de Heikant in Budel. Frans en Gusta namen in 1953 café 'de Hoop' over. Frans werkte overdag bij Philips-Maarheeze, dus was het café veelal het terrein van Gusta. Frans stond 's avonds en in het weekend achter de toog. Het was nog een echt 'bruin' dorpscafé waar de tijd had stil gestaan. Het interieur veranderde nauwelijks, een kleine bar met krukken, enkele tafels met stoelen en natuurlijk een biljart. Voor gezelligheid was niet veel nodig. Frans Maas was lid van veel verenigingen die allemaal zijn café als thuisbasis hadden. Daarbij nam de in 1918 opgerichte toneelvereniging 'Sint Nicolaas' bij hem een bijzondere plaats in. Toen Gusta in 1978 vrij plotseling overleed kwam Frans er alleen voor te staan; met de steun van zijn dochter Bertha zette hij het café voort. In het jaar 2000 werd Frans ziek en overleed dat jaar op 30 november op 79-jarige leeftijd. Op 11 maart 2001 ging de deur van café 'bie Maoske' na 48 jaar op slot. Anno 2021 staat het pand er jammer genoeg nog steeds verlaten en inmiddels verkommerd bij.



Frans Maas achter de tap

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Onze bijzondere vader
Frans Maas
(Moaske)

Weduwnaar van ons mam
Gusta Maas-Duisters

Geboren op 4 juni 1921
te Soerendonk.

Overleden op
30 november 2000
te Soerendonk.

Gesterkt door de
sacramenten der zieken.

Moaske was een bezige bij, zeer strijdbaar, een man waarvoor nooit iets te veel was. Hij was wars van onrecht en stond vaak aan de basis van een nieuw begin met name in het verenigingsleven van zijn o zo dierbare 'durpke'. Moaske hield van 'Zurrik', van zijn gezin, familie en vele vrienden.

Hij had een zwak voor de jachtcombinatie St. Hubertus, de biljartclub, de buurt en zijn vele vrienden aan het stamineeke waar op zondagavond de laatste beschouwingen plaatsvonden. Maar bovenal was hij een pedaleur 'pur sang'. De fiets bracht hem dicht bij de natuur en de dieren die hij liefhad.

Graag was hij langer bij ons gebleven, maar het was een strijd tegen de bierkaai. In de laatste etappe werd zijn bloed geplengd, de benen wilde plots niet meer, de helling bleek te zwaar. Met de juiste mentaliteit en inzet heeft hij van kop af een formidabele strijd gestreden, de wedloop voltooid en het geloof op een goede afloop altijd bewaard. Boven wacht hem de krans der gerechtigheid en een ferme welkomstkus van 'ons mam'. Samen zijn ze voor eeuwig verenigd voor Gods troon, maar het stamineeke blijft voor altijd leeg.

Pap, je bent altijd een man geweest om van te houden. Zorgzaam, een opgewekt humeur en trots op zijn gezin, kleinkinderen en achterkleinkind. Wij kwamen nooit iets te kort. Bedankt voor het goede dat je ons gaf en de waarden en normen die je ons leerde. We zullen je ontzettend missen maar nooit vergeten!

De vele blijken van medeleven hebben we erg gewaardeerd. Iedereen daarvoor onze oprechte dank.

Kinderen Maas, kleinkinderen en achterkleinkind

Bidprentje Frans Maas



Zie ook: [Café "Maoske", voordien "Het Haantje" en "De Hoop" in Soerendonk](#)

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>