



Bidprentje van Hermanus Bos

*1900 - †1978, pastoor van Soerendonk



Hermanus Antonie Gerardus Bos werd te Weert geboren op 2 november 1900 als zoon van Cornelis Bos en Johanna Stolker. Het echtpaar Bos-Stolker was afkomstig van Utrecht, daar trouwden zij in september 1898. Cornelis Bos woonde voor zijn huwelijk in Budel; daar staat hij namelijk als opzichter ingeschreven in het verblijfsregister van werklieden van de zinkfabriek 1890-1899. Na hun huwelijk vestigt het echtpaar Bos-Stolker zich in Weert. Zij krijgen vier kinderen. In 1899 wordt een dochtertje geboren dat een maand later helaas komt te overlijden. Op 2 november 1900 wordt zoon Hermanus geboren. In 1902

volgt zoon Anton (deze was tijdens zijn werkzame leven directeur van het slachthuis te Waalwijk; hij overleed aldaar in 1975). Als vierde kind volgt in 1904 dochter Wijnanda; zij overlijdt in 1908.

Hermanus Bos kiest voor het priesterschap en wordt gewijd in 1927. Daarna is hij op diverse plaatsen kapelaan, tot hij in 1941 pastoor wordt in Hurwenen. In 1948 volgt zijn pastoorsbenoeming te Soerendonk als opvolger van pastoor Th. de Visser. Pastoor Bos was een groot Maria-vereerder. De Mariabedevoort naar Kevelaer vierde hoogtij. Op zijn initiatief kwam in 1955 het [Mariabeeld op Cranendonck](#) tot stand. Dit beeld is vervaardigd door Karel Lücker uit Roermond. Het beeld werd op 29 mei 1955 onthuld door [burgemeester Rob van Schaik](#) en ingezegend door pastoor Hermanus Bos.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Pastoor Bos deed ook jaarlijks een beroep op de goedgeefsheid van zijn parochianen om het huis des Heren te verfraaien; dat deed hij met de actie 'Zet Christus in het goud'.

Hij ging na 22 jaar in 1970 met emeritaat en werd opgevolgd door pastoor Jan Bakker. Hij verhuisde naar Heerlen. Daar is hij op 17 juli 1978 op 77-jarige leeftijd overleden. Hij werd in Soerendonk begraven.



Wij gedenken en bidden voor

**PASTOOR
HERMANUS ANTHONIE GERARDUS
BOS**

Geboren te Weert 2-11-1900. Hij werd priester gewijd op 2-6-1927 en was achtereenvolgens kapelaan in Goirle, Dreumel, St. Michielsgestel, Volkel en Eindhoven. Na vanaf 7-2-1941 als pastoor in Hurwenen te hebben gewerkt, werd hij op 12-2-1948 pastoor van de parochie St. Jan Onthoofding te Soerendonk. Op 15-2-1970 ging hij rusten te Heerlen, waar hij plotseling overleed op 17-7-1978.

"De Heer riep tot zich, die Hij zelf wilde; en ze kwamen bij Hem, om door Hem uitgezonden te worden om te prediken." Zo staat er bij de evangelist Marcus over de roeping van de apostelen.

"En de Heer noemde hen bij hun naam: Simon, de steenrots, de andere Simon de ijveraar en de zonen van Zebedeus, die Hij de naam van Boanerges gaf en Matheus, de tollenaar."

Zo ook riep de Heer pastoor Bos en deze kwam bij Hem in de jaren van zijn jeugd. En de Heer zond hem uit naar alle steden en dorpen, waar Hij zelf wilde komen.

Zo vervulde hij zijn opdracht, die de Heer hem gaf in vaak moeilijke en bewogen jaren. Pastoor Bos hield van het woord, dat hij verkondigde in de geest van St. Paulus, die aan zijn leerling schreef: "Thimotheus, mijn vriend, verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, bemoedig,

in èen woord, geef onderricht met groot geduld. Schaam u niet van de Heer te getuigen" Grote verantwoordelijkheid en zorg had hij ook voor het kerkgebouw. Jaarlijks deed hij een beroep op de goedgeefsheid van zijn gelovigen, om het huis des Heeren te verfraaien. "Zet Christus in het goud" was zijn geliefd devies.

Niet altijd is deze opdracht een lichte last. Reeds St. Paulus schreef aan zijn gelovigen, dat de taak, waartoe de Heer hem had geroepen hem zwaar viel en zijn krachten ver te boven ging: "Ik had mij voorgenomen geen enkele wetenschap te brengen dan die van het Kruis van Christus en ik gevoelde mij vaak onzeker, vol vrees en nerveus."

De jaren van rust hebben tenslotte pastoor Bos goed gedaan. Hij voelde zich dicht bij de Heer. Mijn dierbare parochianen, ik dank u voor de twee en twintig jaren, dat ik onder u pastoor mocht zijn. De Heer kende mijn zwakheden maar ook mijn liefde. Uw gebed is de liefste en laatste groet, die ik van u meeneem naar de Vader hierboven. Blijft trouw aan het kostbare geloof.

Gaat voort door de storm der tijden, de voleinding tegemoet. En U, mijn goede en getrouwe hulp, die mijn ouderdom hebt geschraagd en verlicht, ik dank u. De Heer schenke u nog vele blijde en sterke jaren.

En bewaar ons allen, Heer, die op U vertrouwen, in liefde en licht.

Uitvaartverz. Gebr. Vos, Budel

