



## Dokter Jan Visschers, 'de oude Vis'

\*6 juli 1891 Ulestraten / †12 augustus 1979 Budel

Johannes Joseph Visschers werd op 6 juli 1891 in het Zuid-Limburgse dorp Ulestraten geboren als zoon van Jan Pieter Visschers en Maria Petronella Pinckaers. Vader Visschers was burgemeester; het gezin telde zeven kinderen. Na zijn studie geneeskunde trouwde Jan Visschers met Lena de Bruin (1895-1986). Jan en Lena Visschers vestigden zich in Budel alwaar Jan per 15 augustus 1920 benoemd was tot gemeente-arts. Zij gingen in de Nieuwstraat wonen op nummer 36. In 1924 verhuisde het gezin Visschers naar de overkant, naar Nieuwstraat 37, naar het herenhuis van notaris Nieuwenhuis. Van hieruit bouwde Jan Visschers zijn enorme praktijk op.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Tot ca.1910 was Budel voor medische zorg aangewezen op de huisartsen van Hamont: dokter Feijen en dokter Somers. In 1911 werd dokter Kwisthout in Budel benoemd; in 1920 vertrok deze naar Heeze. Daarop volgde de benoeming van Jan Visschers tot gemeente-arts van Budel (incl. Schoot en Dorplein), Soerendonk en een gedeelte van Maarheeze. Het was pionierswerk: op medisch en hygiënisch gebied viel nog heel wat te verbeteren. Zo stond hij aan de wieg van de oprichting van het Wit-Gele Kruis (met wijkverpleging, kraamverzorging en consultatiebureau) en van een E.H.B.O-afdeling. Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum in 1960 werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Budel. Vanwege zijn vele verdiensten voor de Budelse gemeenschap ontving hij in 1967 de hoge pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van H. Sylvester.

Het gezin Visschers-de Bruin telde vier kinderen: Gerard, Pieter, Ton en Petra. Zoon Ton trad in de voetsporen van zijn vader; ook hij werd huisarts, eerst als assistent bij zijn vader, in 1956 als zelfstandig huisarts. Er waren dus twee huisartsen Visschers; ter onderscheiding noemde men hen 'de oude Vis' en 'de jonge Vis'.



Jan Visschers, 'de oude Vis', overleed te Budel op 12 augustus 1979; hij werd 88 jaar.

Zie Aa-kroniek 2002-3 : ['Een wandeling door de Nieuwstraat \(XII\).'](#)

Zie Aa-kroniek 2015-4 : [‘Opgroeien in het doktersgezin van huisarts Jan Visschers; Jeugtherinneringen van zijn dochter Petra Kerpen-Visschers’](#).

1979

## In memoriam Dr. J.J. Visschers

Zondag 12 augustus j.l. is hij in de hoge leeftijd van 88 jaar vanuit ons midden naar 'n beter leven overgegaan: Dokter J.J. Visschers.

De vestiging van de op 6 juli 1891 in 't Limburgse Ulestraten geboren dokter en zijn benoeming tot gemeentearst op 15 augustus 1920 betekende destijds voor het zeer geïsoleerde Budel 'n ware uitkomst. Nadat dokter Th. A. Quanter hier reeds in 1908 'n praktijk had trachten op te bouwen doch spoedig het veld moest ruimen voor een concurrerende arts uit 't naburige Hamont, praktiseerde hier tot na de eerste wereldoorlog dokter A. Kwisthout. In 1920 verkoos deze arts Heeze boven Budel, mede door zijn praktijk in Huize Providentia te Sterksel. 15 Augustus van 't zelfde jaar volgde toen de benoeming en vestiging van dokter J.J. Visschers.

Reeds meermalen mochten wij in ons blad de figuur van deze bescheiden, maar hoogst verdienstelijke medicus belichten.

Thans, bij zijn heengaan, willen wij in een passend memoriam nog eenmaal speciaal de hoogtepunten uit deze hoogst verdienstelijke carrière in Uw herinnering oproepen.

De eerste jaren waren voor de jonge arts allesbehalve gemakkelijk. Maar vol idealen en met jeugdig enthousiasme begon hij aan zijn nieuwe taak. Bar slechte wegen, praktisch zonder verlichting, maar vooral de allesbehalve ideale toestanden op medisch en hygiënisch gebied, stelden de nog jonge en onervaren arts al direkt voor 'n uiterst zware opgave.

Naast de medische zorg voor zijn talrijke patiënten in Budel en omgeving was zijn streven vooral gericht op 't scheppen van betere sociale en medische voorzieningen.

Wij mogen in deze o.m. memorieren de oprichting van 't Wit-Gele Kruis met wijkverpleging en kraamverzorging, 'n consultatie-bureau voor baby's, 'n afdeling voor E.H.B.O. enz.

Jarenlang was hij eveneens president van een bloeiende turnvereniging en de tot stand koming van 't nieuwe altaar in onze parochiekerk alsmede 'n algehele restauratie van kerk en kerkhof werden op zijn initiatief gerealiseerd.

Zijn benoeming op 15 aug. 1960, b.g.v. zijn 40-jarig ambtsjubileum tot jongste ereburger van de Gemeente Budel en het aanbieden van een gebrandschilderd raam, een werk van de bekende glazenier Hans Truyen en de daarop in november '67 volgende hoge Pauselijke onderscheiding: Ridder in de Orde van de H. Sylvester, waren de welverdiende dank en waardering voor 't goede, wat onze dokter met inzet van zijn hele persoonlijkheid en tientallen jaren lang, voor de Budelse gemeenschap en de bewoners van Budels randgemeenten heeft gedaan.

Ook op ander terrein heeft de inmiddels met Budel vergroeide medicus in al die jaren zijn sporen verdiend. 'n Welbestede en actief leven is thans ten einde, maar in dankbare herinnering zal hij blijven voortleven bij al degenen, die zijn kunde en goedheid hebben mogen ervaren.

Ons aller medeleven gaat uit naar zijn dierbare echtgenote, waarmee hij bijna 60 jaren lief en leed heeft gedeeld en die hem - vooral in de laatste weken - 'n troost en toeverlaat was; naar zijn kinderen en kleinkinderen, die treuren om 't verlies van 'n zorgvolle vader en 'n lieve opa.

Moge hij rusten in vrede.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>