



Bidprentje van pastoor Frans van Esch

Geboren 22 april 1921 te Oirschot, overleden 23 maart 2001 te Eindhoven.

Wie herinnert zich nog 'sporthal kerk De Goede Herder' aan de Cranendoncklaan? Deze door architect A. van Merendonck ontworpen kerk werd in 1964-1966 gebouwd toen de gemeente Budel een sterke groei kende. Er moest toen een tweede parochiekerk komen. Frans van Esch werd op 1 augustus 1964 benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie 'de Goede Herder'. De bouw van de nieuwe kerk had echter nog enige voeten in de aarde. In de beginjaren moesten bouwpastoor Van Esch en zijn parochianen hun toevlucht zoeken in een 'noodkerk', in het kippenhok van de familie Nic Lammers. De nieuwe kerk werd uiteindelijk een sporthal, ingericht als multifunctioneel gebouw waarin ook kerkdiensten gehouden konden worden. De kerk werd in september 1967 ingezegend door bisschop J. Bluijssen. Een pastorie voor Frans van Esch is er nooit gekomen. De pastoor woonde gewoon in een burgerhuis tussen zijn parochianen, gesteund door zijn goede huisgenote 'Riet van de pastoor'.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Frans van Esch werd priester gewijd op 25 juli 1945. Daarna was hij kapelaan in Nieuwkuijk en Best tot aan zijn pastoorsbenoeming in 1964 in Budel. In 1985 herdacht hij het feit dat hij 40 jaar priester was. In 1995 volgde zijn 50-jarig priesterfeest. Bij dit gouden jubileum werd hij benoemd tot ereburger van Budel. Pastoor Van Esch overleed te Eindhoven op 23 maart 2001 op 79-jarige leeftijd. De parochianen moesten afscheid nemen van 'enne goeie pastoor'.



Na het overlijden van pastoor Frans van Esch en wegens teruglopend kerkbezoek moest de Goede Herderkerk in 2004 worden gesloten en werd aan de eredienst onttrokken. Na 40 jaar werden de twee parochies weer samengevoegd. Het gebouw 'de Goede Herder' werd in 2012 afgebroken.



In maart 2021 is oud-pastoor Van Esch herbegraven op het kerkhof bij de OLV Visitatiekerk in Budel. Ten tijde van het overlijden van pastoor Van Esch werden er geen begravingen gedaan op het parochiekerkhof in Budel. Hij is toen bijgezet op de algemene begraafplaats aan de Grootschoterweg. Het

parochiebestuur vond het passend pastoor Van Esch bij te zetten op het parochiekerkhof. Voor degenen die het graf van pastoor Frans van Esch willen bezoeken: hij ligt bij alle oud-pastors van de parochie Budel, aan de zijde van de Willem II-sstraat.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>

In dankbare herinnering aan

Pastoor Frans van Esch

Geboren in Oirschot, 22 april 1921

Priester gewijd, 25 juli 1945

Bouwpastoor in Budel in 1964

Overleden in Eindhoven, 23 maart 2001

Bij het afscheid van deze nog steeds dienstdoende pastoor gaan onze gedachten naar het begin van zijn parochie. Bewust heeft de bouwpastoor toen gekozen voor de naam "Goede Herder". Dat heeft hij willen zijn, in hart en nieren, in volledige beschikbaarheid. Een goede herder naar het voorbeeld van Jezus, die zichzelf noemde: "Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij." Zo hebben de mensen van zijn parochie, van Budel en omstreken hem mogen leren kennen: "enne goeie pastoor", die zijn mensen kende en hen nabij was. De zieken en hulpbehoevenden hadden een bijzondere plaats in zijn hart.

Pastoor van Esch is een markant figuur, een gewaardeerd priester die als kapelaan in Nieuwkuijk en Best veel pastoraal werk heeft verzet in de naoorlogse jaren.

Hij had een bijzonder goed geheugen voor namen, kende veel mensen en wist een goede band met ze op te bouwen. Als bouwpastoor in Budel heeft hij zich voor zijn nieuwe parochie mogen inzetten. Dankzij de goede zorgen van zijn huisgenote Riet, die hem sinds 1967 trouw terzijde heeft gestaan, én de goede samenwerking met de leden van de verschillende kerkbesturen heeft hij hier zijn priesterlijke taken kunnen vervullen. Hij heeft kunnen zijn wie hij was: een priester die er was voor zijn mensen.

Weinig mensen weten dat pastoor van Esch "ereburger van Budel" was. Hij hield niet van uiterlijk vertoon en was een mens zonder veel woorden. Het ging hem om de innerlijkheid. Hij was een diepgelovig priester én dat straalde hij ook uit. De dagelijkse eucharistieviering, het brevier en het rozenhoedje waren hem heilig. Hij had een bijzondere verering voor Maria en voor de pastoor van Ars.

Wij verliezen in pastoor van Esch een toegewijde herder, een priester met een gulle lach, iemand die van het leven kon genieten. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft. Vanuit zijn geloofsovertuiging mogen wij er op vertrouwen dat Jezus, de Goede Herder, hem nu voor eeuwig bij zich zal opnemen.

Voor uw blijken van medeleven en gebed zeggen wij u oprecht dank.

Familie van Esch

Kerkbestuur

Riet van Moorsel



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>