



Lezing Sander Wassing over de Gelderse krijgshoer Maarten van Rossem

Maarten van Rossems plundertochten op het Brabantse platteland Hoe de Geldersen Zuid-Oost Brabant teisterden tot 1543

door historicus Sander Wassing in 'De Smeltkroes' te Maarheeze op dinsdag 3 mei om 20.00 uur.



Sander Wassing, Maarten van Rossem en de vrijgeleide van Maarheeze

“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van de Gelderse krijgshoer Maarten van Rossem (ca. 1490-1555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Bij het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel van guerrilla-overvallen door Gelderse krijgshoeren. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘Gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossem stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren’.

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de wens om alle Nederlandse gewesten aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Uit kronieken vangen we soms een glimp op van het persoonlijke leed dat hierdoor

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

veroorzaakt werd. In de kroniek van 's-Hertogenbosch lezen we dat de dreiging al in 1512 niet ver van Maarheeze en Budel vandaan was: 'Den 25 september soo bennen de Gelderse tot Lit op den Ham overgecommen, 400 te peerd ende 1500 te voet, en hebben gebrant Hintem met 7 wintmolens, Ortten, Schijndel met de kerck, Roij, de Couveringe, Heesse met de kerck, Leent, Wetten, Nuenen, Stiphout, Geldrop met kerck ende 't huijs'

In 1543 werd Eindhoven stormenderhand ingenomen en werden de omliggende dorpen gedwongen tot het betalen van grote sommen geld. De inwoners van Maarheeze betaalden Maarten van Rossem voor een vrijgeleide. Wie was Maarten van Rossem en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand het Brabantse platteland en de regio Zuid-Oost Brabant in het bijzonder? Kunnen we in kaart brengen welke mensen specifiek werden getroffen? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva's Raad van Beroerten. Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en werkzaam als freelance historicus. Daarnaast is hij werkzaam bij DOCFactory, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en archiefmanagement.

Datum: dinsdag 3 mei 2022

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: 'De Smeltkroes', Kijkakkers 1, Maarheeze

Toegang: Gratis voor kringleden, niet-leden betalen € 2,50 (introducés zijn welkom!)