



Het bidprentje van Toon (Tuntje) Ras

*Budel 6 juli 1909 / †Budel 16 augustus 1976

Toon (Tuntje) Ras was een bekend dorpsfiguur en verenigingsman in Budel. Omwille van zijn kleine gestalte werd hij meestal 'Tuntje' genoemd.



Toon Ras werd geboren op 6 juli 1909 in het gezin van leerlooier Peter Ras en Margo van de Leur. Het was het tweede huwelijk van vader Ras. Het gezin telde 4 kinderen: Adriën, Jo, Jeannette en Toon, de jongste. Toon werkte als ambtenaar bij de afdeling bevolking van de gemeente Budel. Velen in Budel kennen Tuntje Ras als het 'chocolaode menneke' omdat hij erg van chocola hield en dit ook uitdeelde aan kinderen en personeel van de gemeente. Hij werd weleens het geheugen van Budel genoemd. Vaak gebruikte hij het gezegde: 'D'r is mar ieën Buul, en da zien willie'.



Toon Ras was in de kost bij zijn zus Jeannet Corsten-Ras en later bij Huub van Winkel op het adres Nieuwstraat 20, vroeger drogisterij 'het Witte Huis'.



Tuntje nam veelvuldig deel aan het verenigingsleven en de enige functie die hij daarbij wilde hebben was het secretariaat; hij was onder andere jarenlang secretaris van onze heemkundekring. Toon was overal secretaris van, zeker van de harmonie, dat sprak aan, en ook van de toneelvereniging die oorspronkelijk een onderdeel vormde van de harmonie.



Zo heeft Toon Ras ook nog meegewerkt aan de samenstelling van het boekje 'Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein in oude ansichten', waarbij zijn kennis van het oude Budel zeer goed van pas kwam. Toen Toon Ras 65 jaar was, verhuisde hij naar het bejaardenhuis en ging er prat op dat hij alle kosten zelf kon betalen. Tuntje overleed op slechts 67-jarige leeftijd in het bejaardenhuis van Budel op 16 augustus 1976.



Dankbare herinnering aan

ANTONIUS MARTINUS HUBERTUS RAS

Hij werd geboren in Budel 6 juli 1909, en aldaar plotseling overleden 16 augustus 1976, nog voorzien van het H. Oliesel.

Een ras-echte Buulander is uit de gemeenschap van zijn dorp, dat hij liefhad, met dit plotselinge sterven heengegaan. Hij was een man met een eigen charme, een eigen kijk op mensen en dingen, en hij leefde met alles mee wat in „zijn Buul“ gebeurde. Hij was ook een goed mens; voor iedereen die een beroep op hem deed, had hij een gewillig oor, zoals hij ook graag zijn krachten gaf aan het verenigingsleven tot in het Bejaardencentrum toe.

Daarom had hij vele vrienden hetgeen bleek bij de receptie zowel b.g.v. zijn veertigjarig ambtsjubileum als bij zijn afscheid van het gemeentehuis. Hoewel hij zelf de gewichtige stap niet zette, heeft hij toch velen bij de burgerlijke huwelijksluiting geassisteerd.

De bevolking was dan ook een open boek voor hem. Men noemde hem niet voor niets het geheugen van Buul. Daarom gaat met hem „een stuk Buul“ weg, en dat is jammer.

Men zal de kleine rustig voorschrijdende gestalte met de onmisbare sigaret in de mond, niet meer zien, zijn kritisch oog zal de gebeurtenissen niet meer gadeslaan en zijn mond, die zo raak en humoristisch uit de hoek kon ko-

men is stil gevallen. Men zal hem missen, want Toontje Ras was een echte medemens en dat is Christelijk. Zijn heengaan was in stilte en plotseling. Blijkbaar had hij zijn aardse levensloop volbracht. Zijn bedroefde familie en zijn talrijke vrienden zullen hem vol vertrouwen overgeven aan de barmhartigheid van de hemelse vader en hem biddend begeleiden bij zijn vertrek uit de aardse mensengemeenschap naar het huis van zijn hemelse Vader.

„In het huis van Mijn Vader“, zegt Christus, „zijn vele woningen“.

Inhakend op een bekend gezegde van Toontje Ras: „Er is maar één Buul, en daar wonen wellie“, vragen wij de Goede God deze goede mens te willen ontvangen in zijn hemelse glorie en een woning welwillend beschikbaar te hebben, zodat daar al spoedig zal klinken: „Er is maar een Hemel en daar wonen wellie“.

„Vader in Uw handen beveel ik mijn geest“.

Uw gebed en Uw medeleven bij het overlijden en Uw aanwezigheid bij de uitvaart van Toon Ras, hebben ons getroost en gesterkt.

Hartelijk dank hiervoor.

Fam. Corten - Ras
Fam. Ras - Fransen

Budel, 19 augustus 1976.
Huize Mariënburcht.

Begr. ond. Ant. Broers - Budel.

Zie ook [Aa-kroniek 2000-4](#)

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>