



Bidprentje burgemeester Jan van Greunsven

*11 november 1928 te Tilburg †27 juli 2003 te 's-Hertogenbosch

Jan van Greunsven was slechts zeven jaar burgemeester van Maarheeze, van 1970 tot 1977. In juli 1970 werd hij benoemd als opvolger van burgemeester R. H. van Schaik.



Van Greunsven was voordien kabinetschef van de burgemeester van Den Bosch en chef van de afdeling voorlichting van diezelfde gemeente. Jan van Greunsven ging in Maarheeze voortvarend aan de slag, zoals verbetering van de wegenstructuur, aansluiting op riool en aardgas in alle kernen, bouw van woningen en scholen en de aanleg van sportparken. Verder zette Van Greunsven zich in voor het realiseren van groenvoorzieningen; hij werd wel ‘de grote groen-stoffeerder’ genoemd.

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Burgemeester Van Greunsven was een man met visie, een perfectionist, maar ook een warme persoonlijkheid met aandacht voor 'zijn' inwoners. In augustus 1977 nam hij afscheid van Maarheeze en volgde zijn benoeming tot burgemeester van Vlijmen. Zijn inzet voor groenvoorzieningen hield hij ook in Vlijmen vol. Ze gaven hem daar de bijnaam 'Jan van *Groensven*'. In maart 1990 ging hij in Vlijmen met vervroegd pensioen.



Gemeenteraad 1970-1974

Jan van Greunsven overleed te 's-Hertogenbosch op 27 juli 2003 op 74-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan hem werd in Vlijmen een nieuw ingericht park naar hem vernoemd: het 'van Greunsvenpark'. De naam van het park is in een zitbank gegraveerd.



In liefdevolle herinnering aan

JAN VAN GREUNSVAN

☆ te Tilburg, 11 november 1928
† te 's-Hertogenbosch, 27 juli 2003

lieve echtgenoot van
TINEKE VAN GREUNSVAN - TIMMERMANS

onvergetelijke vader, schoonvader en opa van
Jeanine van Greunsvan en
Angelique Heijs - van Greunsvan
Diny Troeyen, Joost Heijs, Noortje en Sjors

Voor uw warme belangstelling en medeleven zeggen wij u
oprecht hartelijk dank!

Tineke, Jeanine, Angelique, Joost, Diny
Noortje en Sjors

"Ik heb weer enorm... van jullie genoten".

Lieve Papa,

Jij en wij hoopten op een spoedige thuiskomst. De tekenen van herstel dienden zich stap voor stap aan. Het heeft niet zo mogen zijn. Vredig ben je weggegaan. Het verdriet, het ongeloof, de frustratie, de leegte... Want de leegte die je achterlaat is groot! Vooral voor Mama, met wie je 48 jaar lief en leed hebt gedeeld. We waren jouw thuisfront waar je zo trots op was.

En wij... wij waren trots op jou!

Je hebt samen met Mama een mooi leven gehad. Een carrière om met voldoening op terug te kijken. Veel leuke, grappige, bijzondere momenten met zoveel verschillende interessante mensen.

Fijne gezinsmomenten, onze vakanties, de boot, de Bossche jaren, Maarheeze, Vlijmen en De Panne.

Pa, je was een Bourgondiër, een Brabander, genietend van goed eten, een sigaretje en een glas goede wijn. Je hield van de geneugten van het leven.

Noortje en Sjors voegden een nieuwe dimensie aan je leven toe. 'Opa zijn' ging je goed af!

Samen met Mama ging je na de VUT genieten, wat meer naar De Panne en oppassen op je kleinkinderen. Mama en jij wilden nog zo graag samen blijven genieten, wij wilden nog zoveel met je delen. God besliste anders!

Jij bent fysiek nu weg, maar je hart en ziel leven in ons voort. Jij zult altijd in liefde met ons verbonden blijven als echtgenoot, vader, schoonvader en opa.

"Jan van Greunsvan Superstar" zei je met gevoel voor zelfspot. Voor ons was je die Superstar!

Dank voor alles, we houden van je!

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

