



Bidprentje van Nelly Compen

*5 juni 1950 Soerendonk †17 september 2011

Nelly Compen, in Soerendonk beter bekend als 'Nel Coomp' werd op 5 juni 1950 geboren als dochter van steenhouwer Jaon Compen (1911-1964) en Coba van Mierlo (1912-2001). Het gezin Compen-van Mierlo woonde in de Zitterd en telde vijf kinderen: Thom, An, Sjef, Jan en Nelly. Later verhuisde het gezin naar het centrum van Soerendonk, naar café/zaal 'de Valk'. Na enige tijd keerden zij weer terug naar de Zitterd.



Nelly ontwikkelde zich tot een zeer sociaal mens en stond volop in het verenigingsleven van Soerendonk. Nelly werd lid en voorzitter van de KPJ, een zeer actieve vereniging die in 1979 het 50-jarig bestaan vierde. Bij de KPJ sloot zij zich aan bij het toneel. Dat werd haar lust en leven: toneelspelen, stukjes schrijven en ook regisseren. Nel schreef ook gedichtjes en kleine verhaaltjes. Het dialect van Soerendonk lag haar na aan het hart. In 1998 schreef zij in de Aa-kroniek over spreekwoorden en gezegden: 'Zurriks is zo!' Haar gedichten staan opgetekend in het boekje 'Signalen'.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Haar gevoel voor humor bracht haar ook in aanraking met carnavalsvereniging 'de Roesdonkers' van Soerendonk. Zo was Nelly 22 jaar redactielid van carnavalskrant 'de Roesdonker', werd ze lid van de Raad van Elf en schreef ze teksten voor de Zurrikse Bonte Avonden en daarbij stond ze ook zelf in de ton. Maar bovenal staat ze in Soerendonk bekend als schrijfster van het Roesdonk lied 'Hoe moi is ôs Zurrik'.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Verder legde Nelly haar hele ziel en zaligheid in ontspanningsclub 'de Vriendschap', een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Later ging zij werken als vrijwilligster in 'Marishof'; daar verzorgde en vermaakte ze de bewoners met veel plezier. De waardering daarvoor was groot.



De zorg die Nelly gaf, had ze later zelf nodig. Nelly werd ziek en moest tenslotte opgenomen worden in hospice "Kempenhof" in Valkenswaard. Daar is zij op 17

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

september 2011 op 61-jarige leeftijd overleden. Daarmee ging een markante vrouw heen, maar Soerendonk eert haar nog steeds met het zingen van het Roesdonk lied 'Hoe mooi is ôs Zurrik, ôs durrepke klein.....'.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>