



Het bidprentje van Tonnie en Rianneke van Himbergen, † 8 april 1948 Maarheeze



Veel Maarheezenaren hebben herinneringen aan de vroegere oversteekplaats in het dorp ter hoogte van 'Hof van Holland'. De oude rijksweg liep vroeger dwars door het dorp, toen nog Leenderweg en Weerterweg genaamd. Zo ontstonden in het dorpscentrum gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen met de diverse zijwegen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd een eindje verderop bij café "t Kruispunt" een nieuwe rijksweg (van grote betonplaten) aangelegd, die het dorp in tweeën splitste. Kerk, meisjesschool en kleuterschool lagen nu aan de andere kant van de snelweg. Dat leidde regelmatig tot gevaarlijke verkeerssituaties. Schoolkinderen moesten deze weg vier keer per dag oversteken. Verkeersongelukken bleven dan ook niet uit, soms met fatale afloop.

Op 8 april 1948 liepen de kinderen Tonnie (6 jaar) en Rianneke (4 jaar) van Himbergen 's namiddags vanuit school naar huis en kwamen beiden op dit kruispunt om het leven. Na het passeren van enkele auto's staken zij de weg over en zagen daarbij een auto uit de tegenovergestelde richting over het hoofd.

Beide kinderen overleefden het ongeluk niet. Tonnie en Rianneke waren een zoon en dochter van Jan van Himbergen en Zus van Himbergen-Verschuren. Het gezin Van Himbergen woonde in de Stationsstraat. Vader Jan was een bekende kleermaker in het dorp, moeder Zus was onderwijzeres aan scholen in Maarheeze en Soerendonk. Dit tragische gebeuren maakte diepe indruk op de inwoners van Maarheeze.



Inmiddels nam de verkeersdruk toe en was het oversteken van de weg een groot risico voor de kinderen. Aan deze verkeersonveilige situatie kwam in oktober 1965 een einde door de bouw van een Baileybrug. Kinderen konden nu op een veilige manier oversteken.

Rond 1970 werden deze gevaarlijke kruisingen van de drukke rijksweg ongelijkvloers gemaakt door middel van twee viaducten, één bij Vogelsberg en één midden in het oude centrum van het dorp. Dit laatste viaduct was geen sieraad voor het dorp. Het viaduct onder de A2, dat de Kerkstraat met de Stationsstraat verbindt, werd door menigeen het lelijkste viaduct van Nederland genoemd. Om die reden werd in 2020 vanuit een aantal inwoners en ondernemers het initiatief genomen om daar wat aan te doen. In samenwerking met de gemeente Cranendonck en heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck' werd het viaduct in 2022 voorzien van kleurrijke graffiti en historische foto's over Maarheeze. Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2022 werd het vernieuwde viaduct opnieuw geopend.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



TER GEDACHTENIS

aan

ONZE LIEVELINGEN

TONNIE VAN HIMBERGEN

oud 6 jaar en

RIANNEKE VAN HIMBERGEN

oud 4 jaar

beide door een droevig
ongeval om het leven
gekomen te Maarheeze op
8 April 1948.

O, vader, moeder hoopten bei
Dat ge hun levensdag eens blij
En recht gelukkig maken zoudt -
En nu, hoe fel hun harte rouwt!

Zij zitten stil en treurend neer
Want Tonnie en Rianneke zijn niet meer,
Die hen vermaakte dag aan dag
Met vrolijk spel en lieve lach.

't Is God die slaat, 't is God die troost!
O prijst Zijn Name onverpoosd!
't Is God, de Heer, die alles doet,
En God, Hij is oneindig goed.

In hoge heem'len leven uw kind'ren
Door u - maar ook door God bemind.
Daar danken zij u, voor al uw lieve zorgen
En wachten u daar - op 'n schone blijde
morgen.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Zie ook Aa-kroniek 2020-4: De Baileybrug van Maarheeze

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'
<https://heemkundekringcranendonck.nl>