



Bidprentje van Marie Avontuur-Verheijden

*24-05-1903 / †02-04-2007

In 2003 werd Marie Avontuur-Verheijden geïnterviewd door Harrie Jaspers. Dat gebeurde ter gelegenheid van haar 100e verjaardag. Honderd levensjaren beleven is toch altijd bijzonder.



Marie Verheijden werd op 24 mei 1903 geboren als dochter van Graad Verheijden en Cato van Winkel. Het gezin telde elf kinderen waarvan er zeven de volwassen leeftijd bereikten. Het gezin Verheijden-van Winkel woonde op de Markt in Budel maar verhuisde rond 1908 naar Dorplein. Vader Graad Verheijden ging daar werken op de zinkfabriek. Eerst woonden ze in de Liedekerkestraat, later in de Gebr.Looijmansstraat. Marie ging naar de lagere school en volgde daarna de naaischool. Na enige tijd leerde zij Nard Avontuur kennen, hij was timmerman op de zinkfabriek. Marie en Nard trouwden in 1933. Ze kregen vier kinderen: Toon, de tweeling Gerard en Marie-Thérèse en Jos. De zonen zwierven uit; dochter Marie-Thérèse, die in Dorplein

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>

onderwijzeres was, bleef bij haar ouders wonen. Nard Avontuur overleed in 1989 op 79-jarige leeftijd.



Marie maakte zich op verschillend vlak verdienstelijk. Zo was ze meer dan 60 jaar lid van het kerkkoor en zong ook bij het ouderenkoor. Ook haar handen stonden niet stil, tot op hoge leeftijd bleef Marie breien, naaien en kleedjes haken. Op 24 mei 2003 vierde Marie haar 100e verjaardag met een druk bezochte receptie en plakte er nog een paar levensjaren aan vast. Marie Avontuur-Verheijden overleed op 2 april 2007 op 103-jarige leeftijd; ze werd in haar geliefde Dorplein begraven.

Het hele verhaal over Marie Avontuur-Verheijden kunt u vinden in [Aa-kroniek 2003-3](#).

In liefdevolle herinnering aan
Marie Avontuur-Verheijden

weduwe van
Nard Avontuur

*24 mei 1903

†2 april 2007

Bijna 104.

Het leven leek eindeloos.

Zelfstandig, helder van geest en zorgzaam tot in detail bleef zij tot het laatst de spil van het gezin.
Wat was het moeilijk voor haar om uiteindelijk de touwtjes uit handen te moeten geven.

Een krachtig leven vol dankbaarheid voor wat haar een eeuw lang is gegeven.
Een diep geloof met veel devotie.
Tot op zeer hoge leeftijd actief in het verenigingsleven.

Vele hobby's vulden haar dag:
muziek, haken, kaarten en spelletjes.
Ze genoot van natuur en schoonheid.
Altijd geïnteresseerd in mensen en de wereld om haar heen.

Haar "eeuw" gaat nu over in eeuwigheid.
Graag gunnen we haar de eeuwige rust.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>