



Het bidprentje van Pater Jo van den Wildenberg *28-02-1930 / †28-07-2019



Pater Jo van den Wildenberg werd op 28 februari 1930 te Soerendonk geboren als zoon van Dries van den Wildenberg en Beth Adams. Het gezin woonde in de Dorpsstraat in het centrum van Soerendonk (naast café 'de Valk') en telde negen kinderen: Rina, Herman, Leen, Wim, Annie Jo, Nellie, Zus en Henk. In september 1945 meldt Jo zich aan op het Missiehuis van de 'Franse Paters' in Weert, bij de paters van de Heilige Geest, want hij wil missionaris worden. Jo toont zich daar een sportief student, onopvallend en prettig in de omgang. Zonder veel problemen doorloopt hij zijn studies aan het Klein Seminarie. In 1951 stroomt hij dan ook door naar het noviciaat in Gennep en wordt zes jaar later, op 28 juli 1957, op het kasteel in Gemert door Mgr. Bekkers priester gewijd in de Congregatie van de Heilige Geest.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Gezin van den Wildenberg 1957



Wijding 1957

In 1958 krijgt pater Jo zijn benoeming voor de missie: het wordt Oubangui-Chari, de huidige Centraal Afrikaanse Republiek. Op 1 maart 1959 scheept Jo zich in Antwerpen in op de Zweedse vrachtboot 'Enaren'. Na een reis van 37 dagen komt hij op zijn missiepost in Afrika aan.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Reparatie van de jeep

Achtereenvolgens worden de dorpen Alindao, Kembe en Bangassou aan zijn zorgen toevertrouwd. Pater Jo ontpopt zich als een echte pastor, een man die dicht bij de mensen wil staan en openstaat voor hun leefwereld en problemen. Het vele werk vergt echter zo veel van zijn gezondheid dat hij in 1965 vermoeid en ziek moet terugkeren naar Nederland. Na herstel gaat hij in 1969 weer terug naar zijn mensen in Alindao en Bangassou.



Missiepater Van den Wildenberg

In 2004 neemt pater Jo definitief afscheid van Afrika en keert terug naar Nederland. Hij neemt dan zijn intrek in het Kasteel van de paters van de Heilige Geest in Gemert.



Jo in Afrika

In Soerendonk wordt pater Jo van den Wildenberg herinnert als dé missionaris van Soerendonk. Tijdens zijn verlof uit de missie verbleef hij veelal in Soerendonk bij zijn zus in het ouderlijk huis. Als priester assisteerde hij dan ook vaak in de parochie. Hij kon heel boeiend preken over zijn werk in de missie. Ook op de basisschool ging hij als missionaris over zijn werk in Centraal Afrika vertellen.

In 2007 vierde hij in Soerendonk zijn 50-jarig priesterfeest. Jo van den Wildenberg overleed op 28 juli 2019 in het zorgcentrum 'Libermannhof' te Gennep op de leeftijd van 89 jaar. Hij werd te rusten gelegd op het kloosterkerkhof van de paters van de Heilige Geest bij het Kasteel te Gemert.

In dankbare herinnering aan

Pater Jo van den Wildenberg

* 28-02-1930

† 28-07-2019

Jo werd geboren in Soerendonk in een gezin met negen kinderen. In 1945 gaat Jo naar het Missiehuis in Weert, want hij wil missionaris worden. Jo toont zich daar een onopvallend, prettig in de omgang en sportief student, die zonder problemen de studies doorloopt. In 1951 stroomt hij door naar het noviciaat in Gennep en wordt zes jaar later, op 28 juli 1957 in Gemert priester gewijd. Op 11 juli 1958 krijgt hij zijn benoeming voor de Centraal Afrikaanse Republiek.

Op 29 april 1959 komt Jo in Alindao aan. Daar begint voor hem de echte inburgeringsperiode. Hij schijnt er niet veel moeite mee te hebben om hierin zijn weg te vinden. Hij ontpopt zich als een echte pastor, een man die dicht bij de mensen wil staan en openstaat voor hun leefwereld en hun problemen.

In 1961 gaat hij naar Kembe, een missie die helemaal in de opbouwfase verkeert. Jo woont er in het begin in een klaslokaaltje. Alles moet nog georganiseerd worden en dat heeft zoveel van zijn gezondheid gevergd dat hij in 1965 vermoeid en ziek naar Nederland moet terugkeren. Als het weer wat beter gaat volgt hij in 1966-67 een catechese cursus in Parijs, waarna hij twee jaar godsdienstleraar wordt op het kleinseminarie in Weert. Zijn gezondheid heeft zich hersteld en in 1969 gaat hij weer naar Alindao om in 1970 benoemd te worden tot pastoor van de kathedraal in Bangassou. Hier heeft Jo zijn mooiste jaren

beleefd. Vrij van materiele zorgen kon hij zich helemaal aan de pastoraal wijden in de stad en dorpen rondom, waar iedereen hem kende en hij iedereen. Een jongere uit de wijk verwoordde dit eens aldus: "Niet alleen de mensen, maar ook alle honden in de wijken kennen pater Jo".

In totaal heeft Jo 22 jaar in Bangassou en omgeving mogen werken. Hij heeft er samen met de dorpelingen kerkjes en schooltjes gebouwd en waterbronnen gezuiverd en toegankelijk gemaakt. De samenwerking met bepaalde protestantse kerken heeft hij erg bevorderd.

In 1988 keert Jo terug naar Alindao, om zeven jaar later weer naar Kembe te gaan, waar in de voorbije jaren een mooie missie verrezen is.

In 2000 keert Jo weer terug naar de kathedraal van Bangassou om in 2004 definitief afscheid te nemen van Afrika. Hij neemt zijn intrek in het oude kasteel van Gemert en zijn laatste negen jaren brengt hij door in onze gemeenschap van Gennep.

Als wij aan Jo denken dan komt het beeld van een missionaris in ons op, een gezondene, een reiziger, niet opgejaagd of gehaast, maar iemand die tijd heeft, een luisterend oor heeft voor medeweggebruikers: geen geweldenaar, maar een bescheiden mens van vrede en verzoening die het geknakte riet niet zal breken. Wij zijn dankbaar deze mens te hebben mogen kennen.

Vol vertrouwen geven wij hem over in de handen van de barmhartige Heer.

We hebben op 3 augustus afscheid van Jo genomen in de kerk van St. Jans Onthoofding te Gemert en hem te rusten gelegd op ons kloosterkerkhof bij het kasteel.

U allen heel hartelijk bedankt voor uw medeleven.

Fam. van de Wildenberg Congregatie van de H.Geest

Zie ook Aa-kroniek [2007-3](#) en [2007-4](#) : 'Een 'rooms' jaar in Cranendonck'.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>