



Bidprentje van Sjef Meusen, alias 'Sjefke de Zager' \*14-02-1884 / †22-01-1963



Sjef Meusen werd op 14 februari 1884 in het Limburgse Baexem geboren als Hubertus Josephus Meusen, roepnaam Sjef. Hij was een zoon van Lambertus Meusen en Catharina Coopmans. Het gezin telde zes kinderen: Marie, Sjef, Willem, Anneke en de tweeling To en Mien. In Baexem hadden zij een klein boerengedoe'tje en een winkeltje met café. Voor extra inkomsten ging vader Bert bij boeren langs om bomen tot planken te verzagen; daarbij werd hij geholpen door oudste zoon Sjef. Zo kwamen zij ook in Budel terecht, waar zij hout zaagden voor de zinkfabriek. Vader Bert en zoon Sjef verbleven door de week in Budel en waren in de kost bij de familie Broers in de Broekkant. Daar leerde Sjef zijn vrouw Leen Broers kennen met wie hij in 1917 trouwde. Sjef kreeg veel zaagopdrachten, o.a. van de zinkfabriek, hij kreeg al gauw zijn bijnaam 'Sjefke de Zager'. Aan de Maarheezerweg bouwde Sjef in 1911 een houten barak voor zijn eigen zagerij.

Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'

<https://heemkundekringcranendonck.nl>



Na zijn huwelijk met Leen Broers bouwde hij er een woonhuis aan vast.



Sjef en Leen kregen zeven kinderen: Bèr, Lies, Toon, An, Toosje †, Toos en Mia. Sjef was een ondernemend persoon. Na verloop van tijd wordt het huis ook café en wordt er in 1933 een betonnen wielervedaan aangelegd.



Het café krijgt dan de naam 'de Wielerbaan'. Dit pand kennen we anno 2023 nog steeds als café-zaal 'De Wielerbaan'. Sjef brengt zelf de nodige sfeer in zijn café, vooral als hij op zijn accordeon speelt en in zijn moederstaal Limburgse liedjes zingt.



Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'  
<https://heemkundekringcranendonck.nl>

Later wordt de zagerij verplaatst naar de overkant van de weg. In de winter liet Sjef de wielrenbaan onder water lopen zodat er geschaatst kon worden. Toen het wielrennen niet meer in trek was, werd een speeltuin aangelegd. Sjef Meusen overleed op 22 januari 1963, hij werd 78 jaar. 'Sjefke de Zager', een begrip in Budel; er wordt nog steeds over hem gesproken.



Het heeft de goede God behaagd tot de eeuwige vreugde op  
te roepen

## HUBERTUS JOZEPHUS MEUSEN

echtgenoot van

## HELENA BROERS

geboren te Baexem 14 febr. 1884, overleden te Budel 22 jan.  
1963. Voorzien van de laatste H. Sacramenten. Lid van de  
Voortplanting des Geloofs, Apostolaat des Gebeds  
en der Processie.

Wij allen, die Sjefke hebben gekend en hoevelen zijn wij, zullen  
van hem eenzelfde beeld bewaren. Want in onze herinnering  
zal blijven voortleven zijn grote werklust en ondernemingsgeest,  
zijn intense goedheid, zijn humor en blijheid in het leven, die  
hij vooral op muzikale wijze uitte

Ja, Sjefke was een man, die zijn zorgen en moeilijkheden, met  
vreugde wist te aanvaarden uit Gods hand. Daarom heeft hij  
als een gelukkig mens geleefd en was zijn leven één blijde opgang  
naar God.

Sjefke was een goede vader, die zo erg veel hield van zijn vrouw,  
kinderen en kleinkinderen, waarvoor hij zo hard gewerkt heeft  
en tussen wie hij zo'n hechte band van liefde heeft gesmeed.

Sjefke was ook goed voor zijn familie, die zoveel van hem  
hield en voor zijn vele vrienden die graag naar „de Wielerbaan”  
gingen om „t Zagerke” te ontmoeten.

Nu is hij van ons heengegaan om beloond te worden voor het  
goede, dat hij in zijn leven heeft gedaan. Dat God hem lone.

Dag lieve vrouw: Wat hebt ge niet gedaan voor mij? Uw bijzijn  
was mij een steun in het leven en vooral in de voorbije maan-  
den. Ik dank u daarvoor. Doet nu ook nog het laatste voor  
mij. Zeg „Ja” voor het geluk tussen God en mij. Dat vraag ik  
ook aan jullie mijn kinderen en kleinkinderen, blijft veel van  
elkaar houden, blijft de weg volgen die ik jullie met zoveel  
zorg steeds heb gewezen en wees voor moeder een steun zoveel  
als je kunt.

Familieleden en vele vrienden; ik dank U voor alles, vooral  
voor uw vriendschap en medeleven.

Ik sta hierboven klaar om jullie allemaal met mijn „tienbasser”  
te verwelkomen in 't eeuwig paradijs,

Bidt voor mij.

Over de zagerij, 'De Wielerbaan' en 'De Bellevue' (van dochter Toos) heeft Harrie Jaspers uitgebreid geschreven in Aa-kroniek [1993-2](#), Aa-kroniek [1993-3](#) en Aa-kroniek [1999-1](#).

