



## Bidprentje van juffrouw Elly Roothans

\*12 mei 1929 / †26 maart 1988



Elly Roothans

Op 26 maart 1988 overleed zeer plotseling juffrouw Elly Roothans van de Sint-Annaschool in Budel. Elly was bezig aan haar laatste jaar in het onderwijs en verheugde zich op de werverdiende rust. Die heeft ze helaas niet mogen genieten.

Elly werd op 12 mei 1929 geboren als dochter van Sjang Roothans en Lieske Rutten. Elly was de op een na jongste van dertien kinderen. Het gezin woonde in de Nieuwstraat, op het huidige huisnr. 40, in het huis waar nu 'Beckers Bloemsierkunst' is gevestigd, tegenover in die tijd huisarts Visschers, 'de oude Vis' en naast het huis van de notaris.



Vader Sjang Roothans had samen met zijn broer Sjef Roothans in het Schutstraatje een sigarenfabriekje waar de zgn. 'Roothaantjes' werden gemaakt. Sjef ging alleen verder met de sigarenmakerij. Sjang Roothans zei de sigaren vaarwel en kreeg een baan als gemeente-ontvanger. Daarnaast was hij ook boekhouder op de zinkfabriek. Ook was hij secretaris van het kerk- en schoolbestuur.

Na het overlijden van Sjang en Lieske Roothans-Rutten verhuisden de ongehuwde kinderen Roothans van de Nieuwstraat naar Heesakkerweg 12, zogezeegd in hun eigen achtertuin, en kwamen weer tegenover een dokter Visschers te wonen, nu de 'jonge Vis'.

Drie dochters uit het gezin Roothans-Rutten kozen voor het onderwijs: Christien, Bea en Elly. Dochter Maria was jarenlang huishoudster bij pastoor Neel Slenders in Borkel en Schaft en Roos was lange tijd verkoopster in de kledingzaak van Verhees aan de Markt.



Juffrouw Elly Roothans heeft haar schoolopleiding gehad in een internaat bij zusters. Van het strenge regime daar moest ze niet veel hebben. Ze was daarvoor een veel te 'vrije geest'. In 1951 slaagde ze als onderwijzeres en werd in hetzelfde jaar benoemd aan de St.- Antoniuschool te Budel-Schoot. Een jaar later werd juffrouw Elly benoemd aan de St.- Annaschool in Budel. Elly heeft 36 jaar aan de St.-Annaschool gestaan en werd gewaardeerd door de kinderen, ouders en collega's. Een echte Buulse juf dus. De ontwikkelingen in het onderwijs volgde ze op de voet. Ze had een brede interesse voor wat er in de wereld gebeurde.





Elly Roothans is nooit getrouwd maar had een boeiend sociaal leven en genoot er volop van. Ze overleed op 26 maart 1988 plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Een kwaal die in de familie zat. Elly Roothans werd 58 jaar. Zij was een spontane en intelligente vrouw.

|   |  |
|---|--|
| <p>Ter herinnering aan</p>  | <p>Fel en goedlachs<br/>Naar storm verlangend<br/>Zoekend, intens<br/>Storm ontvangend<br/>Verrassend, verliefd<br/>Door de wind gedreven.</p> |
| <p><b>Elly Roothans</b></p>   | <p>Elke liefde is als de wind<br/>Stormend door je hart,<br/>Strelend aan je wangen.</p>   |
| <p>Geboren te Budel op 12 mei 1929 en<br/>aldaar plotseling overleden op<br/>26 maart 1988. Na een plechtige<br/>uitvaartdienst in de parochiekerk<br/>De Goede Herder vond haar<br/>crematie plaats in het crematorium<br/>te Heeze op 30 maart d.o.v.</p> | <p>En wie eens door de wind werd<br/>bemind zal altijd storm verlangen.</p>  |
| <p><i>Voor Uw welgemeende blijken van<br/>medeleven na het overlijden of Uw<br/>aanwezigheid bij het afscheid van<br/>Elly danken wij U van harte.</i></p>  |  |
| <p><i>Fam. Roothans.</i></p>  | <p>Zoveel Elly's blijven in ons leven.</p>   |